

Hartsvriendinnen

Raken jij en je vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Suzanne (39) en Abby (41) over hun hechte vriendschap en hoe ze er bijna tegelijkertijd achter kwamen dat ze allebei ernstig ziek waren.

‘Het was bizar dat we allebei kanker hadden’

ABBY (41)

Werk: illustrator

Thuis: getrouwd met Thijs (39) en moeder van twee zoons (5 en 7)

Hobby's: sporten, schrijven, wijnen met vriendinnen

SUZANNE (39)

Werk: ervaringsdeskundige

Thuis: single

Hobby's: mandala's inkleuren, legoën, series kijken



Op bezoek bij Abby in Parijs, 2010



Onderweg naar Amsterdam Music Festival, januari 2023



De bruiloff van Abby, 2015

Toen ik haar voor het eerst zag, dacht ik...

Suzanne: "Wauw, wat is zij enthousiast!"

Abby: "En ik dacht: wat een leuk meisje."

Suzanne: "We ontmoetten elkaar tijdens een feest in 1998. Ik was veertien en Abby zestien en ik zoende met haar ex-vriendje. Iets wat zij heel leuk vond voor hem en ze gaf mij meteen zijn telefoonnummer en e-mailadres."

Abby: "Na die avond kregen Suzanne en mijn ex wat met elkaar. Hierdoor

zagen Suus en ik elkaar ook regelmatig."

Suzanne: "Totdat het uitging en Abby en ik geen contact meer hadden. Dat kwam pas vier jaar later weer toen ik hoorde dat Abby op zichzelf ging wonen. Ik belde haar om te vragen of ik kon helpen met het opknappen van haar nieuwe woonruimte."

Abby: "Die hulp kon ik goed gebruiken, dus opeens zagen we elkaar acht dagen achter elkaar."

Suzanne: "En sindsdien zijn we vriendinnen."

Sweet memories

Suzanne: "We hebben heel veel leuke dingen samen gedaan. Zo gingen we in 2005 en 2009 met z'n tweeën een aantal dagen naar Dover in Engeland. De eerste keer regende het continu, maar dat maakte ons niet uit. We hadden het supergezellig samen."

Abby: "Wat ik ook leuk vond, was dat Suzanne mij opzocht toen ik in 2010 tijdelijk in Frankrijk woonde."

Suzanne: "En niet te vergeten: ik was getuige op Abby's bruiloft in 2015. Voor mij was het een eer dat

ik daarvoor werd gevraagd. Ik vond het ontzettend mooi om te zien hoe gelukkig Abby en Thijs op hun trouwdag waren.”

Dit hadden we nooit verwacht...

Abby: “Afgelopen zomer kwam ik erachter dat ik darmkanker had. Suzanne was op dat moment op vakantie in Marokko.”

Suzanne: “Voor vertrek wist ik wel al dat Abby buikklachten had, maar ik had geen idee dat het zo mis was.”

Abby: “Omdat ik Suus niet ongerust wilde maken, wilde ik het haar pas vertellen als ze weer terug was.”

Suzanne: “Ondertussen had ik in Marokko een hard plekje in mijn borst gevoeld. Ik besloot het Abby pas te vertellen als ik weer terug in Nederland zou zijn, tijdens onze

naar de huisarts voor het plekje in mijn borst. Ik werd meteen doorgestuurd naar het ziekenhuis en na een aantal onderzoeken hoorde ik dat ik borstkanker had.”

Abby: “Het was echt bizar. Toen Suzanne het aan mij vertelde, zei ik: ‘Wat een onzin!’ Ik kon het amper bevatten. Bovendien was ik zo ziek, dat ik de zorgen om Suzanne er eigenlijk niet bij kon hebben.”

Suzanne: “Maar ze was er wel voor mij, hoor. Zo zocht Abby alles op over borstkanker en gaf ze dingen door die eventueel konden helpen.”

Zo gaat het nu met ons

Abby: “Midden in de chemotherapie functioneerden mijn darmen niet meer. Daarom moest ik met spoed geopereerd worden en daarna waren alle kankercellen weg. Omdat het

Ja of nee

Ruzie

Suzanne: “Nou... Ik kan me een ruzie herinneren toen Abby zonder mij naar een festival was gegaan. Dat heeft ze later wel weer goedge maakt.”

Huisdieren

Abby: “Daar zijn we niet van.”

Sporten

Suzanne: “Voor mij niet. Abby gaf in coronatijd als sport-instructrice online les en ik zat toen lekker met chips op de bank naar haar te kijken, haha!”

Onze grootste wens

Suzanne: “Als ik klaar ben met de behandelingen, wil ik heel graag nog een keer met Abby naar Engeland.”

‘Het was heel moeilijk om aan de telefoon te vertellen dat ik ziek was’



Schaatsen in Breda, februari 2021



Samen opgenomen in het ziekenhuis, augustus 2023



Carnaval, februari 2023

wekelijkse wijnavond op vrijdag. Maar toen ik haar vanuit Marokko belde, vertelde ze dat onze wijnavond niet door kon gaan.”

Abby: “Het was heel moeilijk om het nieuws aan de telefoon te vertellen, maar ik kon het niet langer voor me houden.”

Suzanne: “Mijn wereld stortte in. Ik kon niet meer genieten van mijn reis en zat alleen maar met Abby in mijn hoofd.”

Abby: “Vlak daarna kreeg ik mijn eerste chemotherapie.”

Suzanne: “En ik ging ondertussen

niet uitgezaaid was, hoefde ik verder niet extra behandeld te worden. Met mij en mijn darmen gaat het nu dus goed. Ik heb mijn leven ook weer opgepakt.”

Suzanne: “En ik zit nu nog midden in mijn chemo. Daarna krijg ik een borstafzetting, bestraling en anti-hormoontherapie.”

Abby: “Wat ik fijn vind, is dat ik er nu wél voor Suzanne kan zijn.”

Suzanne: “Zo doet ze af en toe boodschappen voor mij. En als ik ergens mee zit, is Abby de eerste die ik bel.”

Abby: “Ja, dat lijkt me ook heerlijk. En lekker veel feestjes en festivals afgaan samen.”

Suzanne: “We zijn echte feestbeesten, dus dat komt wel goed!” ♡

MET JE VRIENDIN IN VRIENDIN?

Willen jullie meedoen? Op Vriendin.nl zoek je op 'hartsvriendinnen', daar vind je het formulier waarmee je je kunt opgeven.