

# Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Lili (33) en Emina (33) over hun hechte vriendschap die ondanks de grote afstand tussen hen altijd bijzonder zal blijven.

## ‘Vroeger werden we regelmatig voor zussen aangezien’

### EMINA (33)

**Werk:** specialist ondersteuning HR-informatievoorziening  
**Thuis:** getrouwd met Mensur (34)  
**Hobby's:** op citytrips gaan, bioscoopje pakken, wandelen

### LILI (33)

**Werk:** medewerker backoffice  
**Thuis:** single  
**Hobby's:** reizen, netflixen



### De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik:

Lili: “Wauw, wat heeft ze mooi haar. We ontmoetten elkaar op ons elfde tijdens een stepsles en ik weet nog dat ik vooral onder de indruk was van Emina’s lange, donkere lokken. Ze leek me wel iemand waar ik vriendinnen mee kon worden.”

Emina: “Zoiets dacht ik ook over Lili, maar toch raakten we niet zo snel aan de praat met elkaar. Dat gebeurde pas toen we elkaar op de middelbare school tegenkwamen. We deden allebei vmbo en bleken

in dezelfde klas te zitten. Met Duits zat Lili voor mij. Omdat Lili best stil was, kwam het in eerste instantie vooral vanuit mij. Zo vroeg ik haar of ze nog wist dat we samen op steps zaten. Ik voelde een heel positieve vibe bij haar en was ook wel nieuwsgierig naar wie ze was.”

Lili: “Tijdens onze gezamenlijke lessen gingen we al gauw over op briefjes naar elkaar schrijven en nadat Emina mij had toegevoegd op MSN leerden we elkaar nog beter kennen. Uiteindelijk werden we toen in het echt ook heel hecht.”

### Toen wist ik: op jou kan ik bouwen

Emina: “Dat is niet één bepaald moment geweest, maar meer zo gegroeid. Vanaf het begin hadden we al veel raakvlakken. Zo was Lili op eenjarige leeftijd vanuit Hongarije naar Nederland verhuisd en ik was als tweejarige met mijn familie uit Bosnië naar Nederland gevlucht. Vroeger hoorden Hongarije en Bosnië bij elkaar, dus met onze afkomsten hadden we direct iets gemeen. Omdat we ook een klein beetje op elkaar lijken, werden we

regelmatig voor zussen aangezien.”  
Lili: “Klopt. En verder was er op school weleens gedoe met geroddel en pesterijen en Emina en ik wilden daar liever ver vandaan blijven. Als ik iets in vertrouwen aan Emina vertelde, wist ik dat ze dat nooit doorvertelde. Voor mij voelde dat heel veilig.”

Emina: “Voor mij ook. Als ik ergens mee zat, was Lili de eerste naar wie ik toe ging. Op ons achttiende moesten we toevallig allebei worden geopereerd. Lili was eerst en kort daarna volgde ik.”

Lili: “We vonden onze operaties erg spannend, maar doordat we het bijna tegelijk meemaakten, voelden we ons in ieder geval niet zo alleen daarin.”

#### Zo vaak zien we elkaar

Lili: “Niet vaak, want ik woon

elkaar en de andere keer kan er zo een lange tijd tussen zitten. Daar merken we overigens niks van als we elkaar appen of videobellen, want dan praten we meteen honderduit. Voor ons is het dus geen enkel probleem dat we allebei in een ander land wonen.”

#### Dit waardeer ik aan haar

Emina: “Lili heeft altijd alle begrip voor mij. Ik heb weleens periodes in mijn leven gehad die mentaal erg zwaar waren. Naast school heb ik namelijk altijd gewerkt en daardoor kwam ik soms amper aan rust toe, laat staan dat ik tijd voor Lili had. Maar voor haar was dat niet erg. Zo was ze nooit boos als we elkaar een tijdje niet zagen en stond ze meteen voor me klaar als ik haar nodig had. Dat is voor mij een échte vriendin, want ik heb ook weleens

## Ja of nee

### Samen op vakantie

Lili: “Helemaal geen slecht plan! Een roadtrip langs de Balkan lijkt me wel leuk. Dan beginnen we in Hongarije en gaan we richting Montenegro en Bosnië.”

### Geen geheimen voor elkaar

Emina: “Klopt, we vertellen elkaar alles!”

### Ruzies

Lili: “Ik kan mij eerlijk gezegd niet herinneren dat wij ooit ruzie hebben gehad.”

‘Ook al zien we elkaar niet zo vaak, we weten dat het goed zit’



Onderweg naar een dagje wellness, 2013.



In 2018: in Park Sonsbeek in Arnhem.



Winterwandeling in Ede, 2022.



Meeten in Amsterdam, 2015.

vlak bij Amsterdam en Emina in Duitsland. De laatste keer dat we elkaar zagen, was ruim een jaar geleden. Natuurlijk zouden we wel vaker willen afspreken, maar door de afstand en drukte met werk moeten we daar echt tijd voor maken. Toevallig hebben we voor deze zomer eindelijk weer een nieuwe datum geprikt. Dan spreken we halverwege ergens af en is het meteen weer als vanouds.”

Emina: “Maar we spreken elkaar gemiddeld om de twee weken. Soms bellen we meerdere keren achter

anders meegemaakt en die vriendschappen verwaterden uiteindelijk.”

Lili: “Natuurlijk, daar ben je vriendinnen voor. En we hoeven elkaar ook niet vaak te zien om te weten dat het goed zit. Als het moet, staat zij voor mij klaar en ik voor haar.”

Emina: “Zeker. Wat ik trouwens ook aan Lili waardeer, is dat ze altijd eerlijk zegt wat ze denkt. Als ik om haar mening vraag over iets, draait ze er niet omheen. En daar hou ik van.” ♡

## MET JE VRIENDIN IN VRIENDIN?

Op [Vriendin.nl](http://Vriendin.nl) zoek je op 'hartsvriendinnen', daar vind je het formulier waarmee je je kunt opgeven.