

Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Miranda (45) en Marsha (36) hoe ze na jaren oppervlakkig contact heel hecht werden met elkaar.

‘Bij Marsha durf ik me kwetsbaar op te stellen’

MIRANDA (45)

Werk: servicemedewerker

Thuis: single en moeder van een dochter (22)

Hobby's: lezen, haken, naar festivals en concerten gaan

MARSHA (36)

Werk: ouderenwerker

Thuis: single en moeder van een dochter (9)

Hobby's: naar festivals en concerten gaan, schilderen, films kijken



Spelen in de sneeuw, 2021.



Met onze dochters uit eten.



Dagje uit bij Youseum, 2023.

Toen ik haar voor het eerst zag, dacht ik...

Miranda: “O, dat weet ik niet meer precies. We kenden elkaar al een aantal jaren vaag van gezicht en naam via gezamenlijke kennissen.”

Marsha: “Tijdens de laatste editie van de Dance Parade in Rotterdam in 2009 stonden we opeens samen op een truck te dansen.”

Miranda: “We deden allebei aan gogodancing en waren op dezelfde truck ingedeeld.”

Marsha: “Ze leek me een leuke meid.”

Miranda: “Pas toen we na de parade

nog een keer ergens samen dansten, wisselden we nummers uit. Maar uiteindelijk duurde het zeker nog vijf jaar voor we echt iets leuks gingen doen samen.”

Marsha: “Ik aptte haar op een dag of ze mee wilde gaan naar een concert van Imagine Dragons in Antwerpen.”

Miranda: “Heel spontaan en op die avond startte onze vriendschap.”

Toen wist ik: op jou kan ik bouwen

Miranda: “In 2019 overleed mijn

vader en in 2022 mijn moeder.

Ze waren allebei ziek en het was erg heftig om ze te verliezen. Omdat ik mijn verdriet niet graag laat zien, bleef ik voor anderen sterk, maar bij Marsha liet ik mijn tranen wel de vrije loop. Marsha kende mijn moeder ook, ze was er al voor mij toen zij ziek was. Dat maakte het voor mij makkelijker om me naar haar kwetsbaar op te stellen.”

Marsha: “Je wilt je beste vriendin natuurlijk niet met zoveel verdriet zien, ik probeerde vooral haar luisterend oor te zijn. Ook nam ik

Miranda er af en toe mee op uit voor afleiding.”

Miranda: “Wat ik erg waardeerde, want juist in zulke periodes heb je de steun van een dierbare nodig.”

Marsha: “Op haar beurt was Miranda er voor mij toen ik vrijwel direct na de geboorte van mijn dochter alleenstaande moeder werd. De reden houd ik liever voor mezelf, maar het was fijn dat ik toen kon rekenen op de onvoorwaardelijke steun van Miranda.”

Dán bel ik haar

Marsha: “Mijn moeder is op dit moment beginnend dementerend en het is best zwaar om haar zo achteruit te zien gaan. Het scheelt dat ik dit kan delen met Miranda.”

Miranda: “Natuurlijk. Ik weet hoe het is om voor je ouder te moeten zorgen. Opeens zijn de rollen

van het goede van de mens en soms loop ik daardoor tegen de muur. Maar dat is dan maar zo.”

Marsha: “Bijvoorbeeld op date-gebied. Soms ziet Miranda de rode vlaggen gewoon niet en ben ik er om haar wakker te schudden. Later moeten we daar dan vaak om lachen. Ik vind het mooi dat Miranda altijd positief blijft.”

Miranda: “Wat ik aan Marsha waardeer, is dat ze gepassioneerd is. Als ze ergens voor gaat, doet ze dat met heel haar hart. Ook is ze een kei in plannen en heeft ze goed overzicht van alles. Iets waar ik soms jaloers op kan zijn.”

Marsha: “Miranda is rommeliger. Dan trekt ze ’s avonds een kast open om op te ruimen en komt ze er na een uur achter dat ze het nooit af krijgt voordat ze naar bed gaat.”

Miranda: “Dan bel ik haar bijna in

tranen op of ze kan komen helpen.” Marsha: “Nooit een probleem. Ik help graag.”

Deze herinnering koesteren we

Miranda: “Onze vakantie in Ierland in april 2019. Daar wilden we allebei heel graag een keer naartoe vanwege de cultuur en natuur. Het was één groot avontuur. Vooral omdat we links moesten rijden en dat nog nooit hadden gedaan.”

Marsha: “Gelukkig ging het goed. Hoewel... Die ene keer dat ik vanaf de verkeerde kant een rotonde opreed, was heel spannend.”

Miranda: “Maar godzijdank liep dat goed af. En tussen ons ging het ook prima. We hadden alleen maar lol.”

Marsha: “Ik zou het echt nog eens over willen doen, samen.”

Miranda: “En dan naar Schotland. Dat lijkt ons ook te gek.” ♥



‘Onze vakantie naar Ierland was één groot avontuur’

Eindelijk weer even samen uitwaaien aan het strand tijdens coronatijd in 2020.



Op avontuur in Dordrecht tijdens de Museumnacht, 2018.



In Ierland, 2019.

omgedraaid en dat kan erg confronterend zijn.”

We zien elkaar...

Miranda: “Een paar keer per week.”

Marsha: “We wonen op vijf minuten rijden van elkaar, dus wippen regelmatig bij elkaar langs.”

Dit waardeer ik aan haar

Marsha: “Ze is heel puur, op het naïeve af. Aan de ene kant kan dat voor haar een last zijn, maar het geeft ook weer hoe lief haar karakter is.”

Miranda: “Dat klopt. Ik ga altijd uit

Ja of nee?

Een huis delen

Miranda: “Als we elkaar de ruimte geven, zou dat zeker leuk zijn.”

Samen een tatoeage

Marsha: “Ja! We zouden eigenlijk samen een klavertje vier laten zetten, maar drie jaar geleden kon ik niet meer langer wachten, dus ik heb hem al. Miranda moet nog.”

Ruzie

Marsha: “Hebben we nooit. Meningsverschillen ook niet.”

MET JE VRIENDIN IN VRIENDIN?

Willen jullie meedoen? Op Vriendin.nl zoek je op 'hartsvriendinnen', daar vind je het formulier waarmee je je kunt opgeven.