

Snelle stellen

Weekendje Londen.



Op huwelijksreis naar Disneyland Paris.



NA TWEE DATES WOONDEN ZE AL SAMEN



Onze huwelijksdag: 17 september 2012.

'Ik dacht dat hij een grapje maakte, toen hij me **na drie maanden ten huwelijk vroeg**'

Ilona (38): "Ik ontmoette Jordi in de kroeg in de zomer van 2011. Hij had krullend haar, daar viel ik op. Gelukkig vond hij mij ook meteen leuk en al snel zoenden we. Een paar dagen later spraken we opnieuw af om ergens wat te gaan drinken en binnen een week hadden we een tweede date in de bioscoop. Dat het een heel saaie film was, maakte ons niks uit. We hadden in het donker genoeg aan elkaar. Die avond ging Jordi met me mee naar mijn kleine studio waar ik woonde. Nadat Jordi de volgende ochtend weer naar huis was gegaan, kon ik alleen nog maar aan hem denken. Daarom nodigde ik hem 's avonds weer uit en eigenlijk is hij daarna nooit meer weggegaan. Hij trok vrijwel gelijk bij mij in."

Nooit irritaties

"Omdat ik weinig ruimte had, nam Jordi elke week alleen een grote tas met schone kleding mee. Hij woonde nog bij zijn ouders en sliep heel af en toe thuis als hij laat moest werken. Hoewel het

snel ging tussen ons, voelde het helemaal niet raar. Integendeel juist, want op de een of andere manier leek het net of ik Jordi al jaren kende. Dat we met z'n tweeën in een kleine studio woonden, zorgde nooit voor irritaties. We waren allebei druk met studie en stage, en zagen elkaar daardoor vooral 's avonds. Dan vonden we het heerlijk om samen op de bank te ploffen of lekker naar de kroeg te gaan."

Bedenktijd

"Jordi vroeg me al drie maanden na onze eerste date ten huwelijk en ik dacht eerst dat hij een grapje maakte. Voor de zekerheid gaf ik hem een maand bedenktijd, maar dat had hij niet nodig, want hij was bloedserius. Op 17 september 2012 trouwden we, inmiddels zijn we alweer bijna elf jaar getrouwd. En samen met onze twee zoons en dochter zijn we gelukkiger dan ooit!"

Op vakantie in Zeeland.



De een ging zo ongeveer meteen samenwonen, de ander was al na vier maanden zwanger. "Waarom wachten? Ik wist meteen dat het goed zat!"

BINNEN VIER MAANDEN WAS ANOUK ZWANGER



Paar maandjes samen, september 2018.

Anouk (38): "In maart 2018 kreeg ik een nieuwe baan als vrachtwagenchauffeur. Omdat Martijn me moest inwerken, waren we dagenlang met elkaar op pad. Martijn vertelde dat hij graag kinderen wilde en ik deelde met hem ook mijn kinderwens. Ik had op dat moment nog een relatie met iemand anders en helaas had ik al meerdere keren een miskraam gehad. Omdat mijn toenmalige vriend al kinderen uit een vorige relatie had, hoefde voor hem een nieuwe zwangerschap niet per se, maar voor mij wel. Tijdens het werk merkte ik dat Martijn en ik elkaar leuk begonnen te vinden. Zo bleven we vaak langer met elkaar in de vrachtwagen zitten dan nodig was. En na een tijdje biechtten we onze gevoelens aan elkaar op. Hierop maakte ik het meteen uit met mijn toenmalige vriend en vervolgens kregen Martijn en ik een relatie met elkaar."



Dagje weg in de Weerribben, zomer 2018.

Te oud

"Omdat ik al 34 jaar was en na mijn veertigste niet meer zwanger wilde zijn omdat ik dat te oud vond, bespraken we onze opties. Door mijn geschiedenis met miskramen kon het volgens mijn huisarts tot wel vier jaar duren voordat ik weer zwanger werd. Vier jaar... Dat was echt een lange tijd. Daarom dachten we: waarom zouden we nog langer anticonceptie gebruiken? Het was toch helemaal niet zeker of ik überhaupt nog wel zwanger zou worden. Tja, dat lukte dus prima, want drieënhalve maand nadat we een relatie kregen, was ik al zwanger. Op 9 augustus 2019 werd onze oudste dochter Aimee geboren."

'Oké, voor verkering hadden we bijna geen tijd, maar we zijn zo gelukkig met elkaar'

Flink aanpoten

"Na haar geboorte was het de vraag of en welke anticonceptie Martijn en ik zouden gaan gebruiken. Maar eigenlijk wilden we dat helemaal niet. Onze grootste wens was twee kinderen en wie gaf ons de garantie dat het weer zo snel zou lukken om zwanger te worden? Vijf maanden later had ik opnieuw een positieve zwangerschapstest in mijn handen en op 17 oktober 2020 beviel ik van onze tweede dochter, Kayla. De meiden schelen veertien maanden met elkaar. Voor Martijn en mij was dat soms flink aanpoten, twee baby's in huis, maar ik zou het echt niet anders gewild hebben. Oké, voor verkering hadden we bijna geen tijd, maar we zijn zo gelukkig met elkaar en ons mooie gezin. Het moest gewoon zo zijn!"

>



Trouwdag op 2 juli 2020.



Eerste foto van ons complete gezin, 8 december 2020.

Onze tweede date: op Koh Samui in Thailand, 2019.



VOOR HUN TWEDE DATE VLOG MARTHE NAAR THAILAND

Samen in de winter, 2020.

Met onze kat Simba in ons eerste koophuis, 2020.



Onze allereerste foto samen in Thailand.



Marthe (30): "Marcelo en ik kwamen in januari 2019 met elkaar in contact via Tinder. Omdat ik eigenlijk wel even klaar was met daten, stelde ik voor om elkaar op Instagram te volgen. Zo konden we dan een beetje contact houden, zonder dat we direct iets van elkaar verwachtten. Af en toe reageerde Marcelo op de video's die ik poste waarop ik aan het salsadansen was. Na drie maanden stuurde hij mij een berichtje: of ik een keer wilde afspreken. Ik stond er niet echt om te springen, maar liet me overtuigen door een vriendin. Ik kon het op z'n minst een kans geven, zei ze. En daar was ik het wel mee eens."

Ver-rás-sing

"Ik had natuurlijk al wat foto's van hem gezien, maar toen ik Marcelo in het echt zag, dacht ik meteen: shit, ik had me wel even iets leuker kunnen aankleden. Hij was hartstikke leuk! We hadden ook direct een goede klik. Tot mijn grote verbazing vertelde hij dat hij de volgende dag voor onbepaalde tijd naar Azië zou vertrekken om daar te gaan backpacken. Ik was ervan overtuigd dat ik hem niet meer terug zou zien."

Uitnodiging

"Marcelo dacht daar echter anders over. Zo appte hij me vaak in Azië en stuurde hij me ook regelmatig video's van wat hij daar allemaal meemaakte. Ik vlogde op mijn beurt weer voor hem in Nederland en zo leerden we elkaar beter kennen. Na een paar weken vroeg Marcelo of ik hem wilde komen opzoeken in Thailand. Hoewel ik er in eerste instantie mijn bedenkingen bij had – ik had nog nooit zo ver

'Ik stond niet te springen om op date te gaan, maar een vriendin haalde me over'

alleen gereisd en kende hem pas net! – besloot ik het na een goed gesprek met mijn vriendin te doen. Doordat we al veel contact hadden gehad, voelde ik me veilig bij hem. En stiekem was ik ook een beetje verliefd op hem geworden."

Geweldige tijd

"Daar ging ik dan, voor een tweede date helemaal naar Thailand! De elf dagen dat ik er was, vlogen om, Marcelo en ik hadden een geweldige tijd samen. Het was dat ik terug moest voor werk, anders was ik langer gebleven. Gelukkig kwam Marcelo tweeënhalve week later terug naar Nederland om bij mij te kunnen zijn. Sindsdien wonen we samen. Ik ben de vriendin die me destijds aanmoedigde om toch op date te gaan nog altijd heel dankbaar!"

In de achtertuin,
zomer 2017.



'Ik voelde gewoon aan alles dat Sander en ik bij elkaar hoorden'

Elsbeth (44): "In 2006 trouwde mijn vriendin met haar grote liefde die ze via een datingsite had leren kennen. Dat zette me aan het denken. Wat als ik me ook eens zou aanmelden? Ik was 26 en toe aan een vaste relatie, dus waarom niet? Na een paar mislukte dates zag ik eind november opeens het dateprofiel van Sander voorbijkomen. Op zijn foto stond hij lachend met een biertje voor een boot en dat sprak mij meteen aan. Met hem kun je plezier maken, dacht ik. Ik stuurde hem een berichtje en al snel kreeg ik een reactie. Na twee weken chatten spraken we af."

Dikke mik

"Die avond hadden we het supergezellig samen in een Italiaans restaurant. We bleven maar zitten, totdat we doorkregen dat de obers ons nogal vermoeid aan het wegstaren waren. Na nog wat drankjes in een café nam ik Sander, geheel tegen mijn principes in, mee naar huis. En eigenlijk was het daarna dikke mik. We voelden ons zo op ons gemak bij elkaar, dat Sander binnen een week nog amper in zijn eigen huis was. Al die tijd was hij bij mij en dat voelde voor ons allebei hartstikke goed."

Gratis bruiloft

"Drie maanden na onze eerste date vroeg Sander mij ten huwelijk tijdens een weekendje Brugge. Dolblij zei ik direct ja. Dat het allemaal zo snel ging, vond ik helemaal niet gek. Ik voelde gewoon aan alles dat Sander en ik bij elkaar hoorden.

We hadden het daar al vaker over gehad en waren zelfs al op zoek naar een koophuis. Eind maart was het zover: we tekenden het voorlopige koopcontract en niet veel later, op 21 mei 2007, trouwden we op het gemeentehuis, gratis, want het was een maandagochtend. Dat we een jaar later pas een groot feest konden geven, vonden we niet erg. Dan was alles op papier in elk geval goed geregeld tussen ons."

Perfekte match

"Inmiddels zijn we al zestien jaar getrouwd en hebben we drie zoons. Van ons razendsnelle tempo hebben we nooit spijt gehad. Net als veel andere stellen hebben ook wij weleens ups en downs, maar die horen erbij, toch? Zielsverwanten vind ik een beetje te zweverig klinken, maar ik heb wel het gevoel dat Sander en ik voor elkaar bestemd zijn. Anders waren we vast niet zo'n goede match geweest..."



Onze bruiloft in
april 2008.

**NA ZES
MAANDEN
GETROUWD
EN EEN HUIS
GEKOCHT**

Op het strand
in Denemarken,
mei 2018.



Bij de Kralingse Plas,
zomer 2020.

