

# Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Margit (52) en Fransisca (53) over hun bijzondere vriendschap die ontstond tijdens het uitgaan.

## “We hebben veel mazzel met elkaar”

**FRANSISCA (53)**

**Werk:** ondernemer

**Thuis:** getrouwd met Wim (52) en moeder van Nick (15)

**Hobby's:** breien en haken, eropuit gaan, festivals bezoeken



**MARGIT (52)**

**Werk:** ondernemer

**Thuis:** getrouwd met Martin (55) en moeder van Eric (22) en Perry (21)

**Hobby's:** lezen, uit eten gaan, rockfestivals bezoeken

### De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik...

Fransisca: “Wat een vreselijk wijf. Ja sorry, het is niet echt aardig, maar dat dacht ik wel toen ik Margit ontmoette tijdens het uitgaan. We waren twintig en kenden veel dezelfde mensen. Margit en haar

vriendinnen vond ik er altijd veel te opgedoft uitzien. Hun haar was helemaal getoupeerd, ze hadden veel parfum op en waren naar mijn idee erg arrogant. Geen meiden dus met wie ik vriendinnen wilde worden, want ik was precies het tegenovergestelde.”

Margit: “En toch werden we wel vriendinnen.”

Fransisca: “Klopt. Op een avond raakten we met elkaar aan de praat over jongens en opeens dacht ik: ze is eigenlijk hartstikke leuk!”

Margit: “Ik weet nog dat we vooral veel lachten met elkaar. Overigens vond ik Fransisca vanaf het begin wél leuk, dus het ‘probleem’ lag meer bij haar.”

Fransisca: “Na die avond spraken we veel af. Ook zagen we elkaar elke week in de disco.”

Margit: “En zo werden we al snel onafscheidelijk.”

Fransisca: “Echt alles deden we samen. Iets wat daarna nooit meer is veranderd.”

Margit: “Nou, rond ons 26ste hebben we een jaar geen contact gehad. Maar dat berustte op een misverstand. Fransisca had namelijk een grote hond genomen, een bouvier, terwijl ze het in die tijd niet echt breed had. Ondertussen bleek ze ook allergisch voor hem te zijn én haar hond sloopte haar hele huis. Ik kon dus echt niet begrijpen waarom ze die hond überhaupt had genomen en zei dat tegen haar.”

Fransisca: “Voor mij voelde dat als een aanval. Daarom besloot ik even geen contact meer te hebben met Margit.”

Margit: “We spraken onze break niet echt tegen elkaar uit, maar namen gewoon een tijdlang afstand van elkaar.”

In de tuin van  
Fransisca in 2004



Fransisca: "Totdat ik na een jaar weer contact met Margit zocht, omdat ik graag een geleend boek aan haar wilde teruggeven."

Margit: "Zodra we elkaar zagen, was het weer als vanouds. Ik was toen net getrouwd met Martin, dus helaas heeft Fransisca dat niet meegemaakt. Gelukkig deden we het ruim twaalf jaar later nog eens over, toen Martin en ik voor de tweede keer met elkaar trouwden. Tijdens die bruiloft kon Fransisca wel mijn getuige zijn."

Fransisca: "En Margit was mijn getuige toen ik in 2006 met Wim trouwde."

#### Tóén wist ik: op jou kan ik bouwen

Margit: "Op mijn 37ste ben ik erg ziek geweest. Ik had borstkanker en ging door een diep dal om beter te worden. Fransisca stond altijd aan mijn zijde. Wat er ook was – als ik haar belde, was ze er voor me."

Fransisca: "Natuurlijk, dat doe je voor elkaar als je vriendinnen bent. Toen ik op mijn veertigste mijn ongeboren zoon met zestien weken zwangerschap verloor, was Margit er ook voor mij."

#### Sweet memories

Fransisca: "Aan de gezamenlijke vakanties met onze gezinnen hebben we de mooiste herinneringen. Vooral de zomer van 2014, toen we naar Santa Susanna in Spanje gingen, was een heerlijke tijd."

Margit: "We waren superrelaxed met elkaar en maakten veel leuke uitstapjes naar Lloret de Mar en Barcelona. En het mooie is dat onze mannen en kinderen het ook goed kunnen vinden. Het was een fantastische tijd waar we nog vaak aan terugdenken."



Hippiefest ter ere van Wims en Fransisca's vijftigste verjaardag



Parijs, 1990

## 'Aan de vakanties met onze gezinnen hebben we de mooiste herinneringen'



Negen jaar geleden met beide gezinnen bij de fontein in Barcelona

### Ja of nee

#### Elke dag samen

Margit: "Soms zitten er een paar weken tussen onze afspraken. We bellen of appen elkaar wél elke dag."

#### Dezelfde interesses

Margit: "We vinden veel dezelfde dingen leuk, maar wat we niet gemeen hebben, is Fransisca's liefde voor *Goede Tijden, Slechte Tijden*.

Dit kijkt ze al zolang het bestaat en elke werkdag om 20.00 uur weet ik: Fransisca moet ik niet bellen."

#### Samen een tattoo?

Fransisca: "Ja, dat gaan we zeker nog eens doen. Wat precies, dat weten we nog niet."

#### Op onze bucketlist...

Fransisca: "We willen graag samen een grote reis naar Amerika maken."

Margit: "Toevallig zijn we nu bezig met iets wat we al heel lang willen.

We gaan binnenkort een platform lanceren om eenzame mensen met elkaar in contact te brengen. Zowel oudere als jongere mensen, die om wat voor reden dan ook weinig sociale contacten hebben."

Fransisca: "Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem waar we ons graag voor willen inzetten. Dat ik dit samen met Margit mag doen, vind ik ook erg waardevol. Ik gun iedereen zo'n goede vriendin als Margit."

Margit: "Dat is lief, want dat wilde ik juist zeggen over Fransisca. We zijn ons er zeer van bewust dat wij veel mazzel hebben met elkaar. Ik zou niet weten wat ik zonder haar moet!"

### MET JE VRIENDIN IN VRIENDIN?

Willen jullie meedoen?  
Op [Vriendin.nl](http://Vriendin.nl) zoek je op 'hartsvriendinnen', daar vind je het formulier waarmee je je kunt opgeven.