

3 STELLEN  
DIE MOESTEN  
UITSTELLEN

# Waaaah, *ein-de-lijk* trouwen!



Sandra, Nienke en Mirjam durven het bijna niet te geloven: na twee jaar strenge coronamaatregelen kan hun bruiloft nu wél doorgaan.

Het aanzoek op de  
Praagse burcht in 2019.



Om de nieuwe trouwdatum  
aan te kondigen, deden ze  
een mooie fotoshoot.



Op 20 juni 2020 kondigden ze met  
een kraskaart hun nieuwe datum  
en zwangerschap aan.



Daar is  
baby  
Flynn!



Eindelijk  
getrouwd!



Sandra (30): "Jorg vroeg me tijdens een weekendje Praag op de Praagse burcht ten huwelijk. Op mijn verjaardag, 17 maart 2019. Het was zo romantisch. Hoewel we het al vaker over trouwen hadden gehad - we waren al acht jaar samen - had ik het niet zien aankomen. Ik verwonderde me vlak voor het aanzoek vooral over het prachtige uitzicht vanaf het kasteel. En opeens knielde Jorg daar met een ring. Dolgelukkig zei ik ja. We planden onze bruiloft op 1 mei 2020. **Een belangrijke datum voor ons, want het is niet alleen de trouwdag van mijn ouders, maar ook de datum waarop we in 2017 de sleutel van ons huis kregen.** Enthousiast begonnen we te plannen, maar toen kwam corona... Jorg zei meteen dat onze bruiloft waarschijnlijk niet kon doorgaan. Welnee, zei ik nog,

## 'ONS ONVERWACHTE CADEAUTJE, ONZE ZOON, KON ER NU BIJ ZIJN'

het waait vast wel over. Jammer genoeg kreeg Jorg gelijk. Vlak nadat de eerste lockdown was aangekondigd, belde ik met een brok in mijn keel iedereen af. **Op de dag dat we zouden trouwen, heb ik heel hard gehuild.** Ik baalde zo erg dat het niet kon doorgaan. Zo lief: we kregen kaarten en bloemen van onze dierbaren. Verder hebben Jorg en ik het thuis met zijn tweeën maar een beetje gezellig gemaakt met lekker eten. Nadat we onszelf herpakten, verplaatsten we de bruiloft naar 1 mei 2021. Tot onze

verbazing bleek ik vlak na het verzetten zwanger te zijn. Daar wilden we eigenlijk na onze bruiloft voor gaan, maar opeens bleek er dus al een kindje onderweg te zijn. Een onverwachts, mooi cadeau. Opnieuw leefden we weer helemaal naar onze trouwdatum toe en intussen werd onze zoon Flynn geboren, op 11 januari 2021. Helaas zaten we toen net weer in een nieuwe lockdown. De maatregelen waren nog strenger dan het jaar ervoor, dus onze bruiloft kon voor de tweede keer niet doorgaan. Hoewel we ons er al een beetje op hadden ingesteld, was het erg jammer. We vroegen ons echt af wanneer we wél konden trouwen. Na de versoepelingen in februari dit jaar planden we onze bruiloft op 9 april. Precies op de dag waarop we 10,5 jaar verkering hadden. We kozen bewust niet weer voor 1 mei, omdat die datum dit jaar op een zondag valt. En dat vinden Jorg en ik geen fijne dag om te trouwen. Gelukkig kon het op 9 april wél doorgaan. De bruiloft was zo mooi. Het bijzondere was dat we in de aanwezigheid van Flynn zijn getrouwd. Dat maakte zo veel goed. Alsof het zo moest zijn!"



Eerste foto samen in 1998.



De eerste bruiloft van vrienden, in 2005.

En zo zag de trouwkaart eruit.



Changed the date naar de nieuwe trouwdatum.



changed the date:  
4 juni 2021

Tweede keer verzetten,  
mèt een slag om de arm.

Onze bruiloft  
is (weer) verzet  
~~4 juni 2021~~  
definitieve datum  
volgt in 2022

~~24 april 2020~~

~~4 juni 2021~~

22 april 2022

Nienke (44): "Het gebeurde tijdens een weekendje weg in Duitsland in 2018. Marc en ik gingen uit eten en na afloop liepen we in de regen over een oud pleintje. Op de achtergrond stroomde een waterval, dus romantischer kon niet. Plotseling vroeg Marc me midden op het plein ten huwelijk. Ik was zo blij! We waren al twintig jaar samen, maar Marc wilde nooit trouwen. Ik had de hoop al opgegeven, maar blijkbaar had hij zich na al die tijd ineens bedacht. Ik wilde niks liever dan trouwen met mijn beste vriend.

Op 24 april 2020 moest onze grote dag plaatsvinden. Dat onze geplande trouwdatum niet kon doorgaan, zag ik met het inluiden van de eerste lockdown in maart 2020 niet meteen aankomen. Ik hoopte dat het hele coronagedoe na een paar weken over zou gaan, maar toen vlak daarna de scholen sloten, voelde ik de bui wel hangen. We zegden alles af, iets waar alle betrokken partijen begrip voor hadden.

Omdat we de trouwdatum al in onze ringen hadden laten graveren, besloten we alsnog met alleen onze kinderen Susanne van veertien en Roux van tien en onze vier getuigen in het gemeentehuis te trouwen. Best leuk, maar helemaal niet zo feestelijk

als hoe ik het me had voorgesteld. Vervolgens planden we de nieuwe trouwdatum op 4 juni 2021. Maar ook die kon door nieuwe maatregelen niet doorgaan. Of nou ja, het kon wel, maar dan met maximaal dertig gasten en iedereen op anderhalve meter afstand. Tja, zo wilden we onze bruiloft niet vieren, dus voor de tweede keer annuleerden we het feest. Het was alles of niets.

**Inmiddels lijkt het er dit jaar dan echt van te komen, op 22 april.** Bang dat onze bruiloft door een nieuwe lockdown weer verzet moet worden, ben ik niet. Maar soms denk ik wel: wat als we nu zelf corona krijgen? Het scheelt dat we alle betrokken partijen konden meeverhuizen naar onze derde trouwdatum. Alleen de dj is veranderd: mijn broer heeft tijdens de lockdowns leren draaien. Dat maakt onze bruiloft weer net iets specialer dan we in eerste instantie hadden gepland. Ik kan echt niet wachten!"

'MET MAXIMAAL DERTIG GASTEN OP ANDERHALVE METER, DAT WILDEN WE NIET'



'HET ENIGE WAT WE  
OPNIEUW MOETEN  
REGELEN, IS DE  
KLEDING VAN  
DE KINDEREN'



Mirjam (40): "Op Kerstavond 2018, we gingen toen vier jaar met elkaar, vroeg Jeroen me ten huwelijk. Hij had de ring verstopt in een klein, dik boekje dat hij als een soort matroesjka-poppetjes in verschillende doosjes had ingepakt. De hele (schoon)familie was erbij en alleen mijn zwager wist ervan. **Hij moest het aanzoek filmen en toen Jeroen na heel wat uitpakken dé vraag stelde, was iedereen door het dollé heen.**

Onze trouwdatum werd 20 mei 2020, de dag voor Hemelvaart. Een bewuste keuze, want dan zouden we de volgende dag in alle rust kunnen bijkomen van een geweldig feest. Tenminste, dat dachten we, want half maart 2020 begon de ellende. Ik heb een eigen reisbureau en door de pandemie moest ik niet alleen veel reizen afzeggen, maar ook mijn eigen bruiloft. Het kon niet anders, want bruiloftsfeesten waren tijdelijk verboden. **Gelukkig waren we er nuchter onder en vierden we voor de grap een nepbruiloft.** Vrienden van ons trouwden ons met een leuke snoeping in onze voortuin. Onze gasten – wat familie en vrienden – keken op afstand toe. Zo lief!

We besloten alles een jaar op te schuiven. Op 12 mei 2021, weer de dag voor Hemelvaart, zouden we dus alsnog in het oude gemeentehuis van Gouda trouwen. En daarna zouden we feesten in een prachtige horecagelegenheid. Tja, ook dat ging door strenge coronaregels niet door. Eigenlijk was ik er nog niet eens zo mee bezig geweest. Doordat ik bijna niet kon werken, had ik echt andere dingen aan mijn hoofd.

Nu gaat alles op werkgebied weer een stuk beter. Ook leven Jeroen en ik erg toe naar 25 mei 2022, onze derde trouwdatum. Zoals het er naar uitziet, gaat het eindelijk gebeuren. Alles wat we al gepland hadden, blijft hetzelfde. Het enige wat we opnieuw moeten regelen, is de kleding van de kinderen. Mijn dochter Fee van twaalf en zoon Wolf van negen uit een eerdere relatie en onze dochter Maan van vier passen allang niet meer in wat ik destijds voor ze had laten maken. *So be it*, dan maar nieuwe outfits. De fotograaf en de trouw- en feestlocatie zijn duurder geworden. Ik schat de extra kosten op zo'n tweeduizend euro. Het is niet anders. **We gaan dit maar één keer doen, dus dan doen we het ook goed. En hopelijk staat niks ons meer in de weg!**"



Supertrots op de mooie ring!



Samen met Mirjams dochter Fee.



Voor de grap vierden ze op 20 mei 2020 een nepbruiloft.



Alvast oefenen voor dé kus.



Met z'n tweeën lachen ze wat af.