

Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Nancy (43) en Carola (46) over hun bijzondere vriendschap, die begon via een gezamenlijke vriendin.

‘Pas na tien jaar leerden we elkaar echt goed kennen’

CAROLA (46)
Werk: commercieel medewerker
Thuis: getrouwd met Ard (48), moeder van Bo (16)
Hobby's: sporten, winkelen, leuke dingen doen met familie en vrienden



NANCY (43)
Werk: specialist arbo & verzuim
Thuis: getrouwd met Marco (48), moeder van Dana (19) en Mika (16)
Hobby's: koken, bakken, eropuitgaan

De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik...

Nancy: "... om eerlijk te zijn: niet iets specifiek. We leerden elkaar negentien jaar geleden kennen op een verjaardag van een gezamenlijke vriendin. Mijn eerste indruk was: leuke vrouw. Niks meer of minder."

Carola: "Precies. We zeiden elkaar gedag en gingen vervolgens allebei ergens anders zitten. Het was dus niet zo dat er direct een heel goede klik was tussen ons. Meer dat we elkaar vanaf toen vaag kenden."

Nancy: "Pas na tien jaar leerden we elkaar echt goed kennen.

Ik organiseerde een surpriseparty voor onze gezamenlijke vriendin en ik belde Carola of ze mee wilde helpen."

Carola: "Dat wilde ik wel en zo kregen we intensiever contact."

Nancy: "Al snel dacht ik: waarom heb ik niet eerder met haar afgesproken? Ze is hartstikke leuk!"

Carola: "Iets wat ik ook over Nancy dacht. Sindsdien spraken we heel vaak af en zo werden we beste vriendinnen."

Tóén wist ik: op jou kan ik bouwen

Nancy: "Een paar maanden na die surpriseparty gebeurde er iets naars met iemand in mijn omgeving waar ik verder liever niet op inga. Het was in ieder geval een superheftige gebeurtenis waar ik erg verdrietig om was."

Carola: "Ik had ontzettend met Nancy te doen, maar wist niet zo goed hoe ik haar kon helpen. Daarom belde ik regelmatig om even te praten en dat was voor haar al een fijne steun."

Nancy: "Zeker. Net als Carola voelde ik me in die periode vooral erg machteloos, maar doordat zij me regelmatig vroeg hoe het ging, had ik in ieder geval een uitlaatklep. Ze was er echt voor mij, waardoor we in korte tijd heel hecht werden."

2017: aan de Sangria op een Spaans marktje.



Sweet memories

Carola: “Onze vakantie in Bali in 2019. Met onze beide gezinnen beleefden we daar drie weken lang een geweldige tijd. Zo kookten we bij locals, raftten we door de jungle en lieten we schildpadjes vrij in de zee.”

Nancy: “Ja, het voelde het daar echt als een paradijs. En doordat we het allemaal heel goed konden vinden, zelfs de mannen en de kinderen waren elkaars beste vrienden, viel er geen onvertogen woord. Dat we zo lang samen waren, voelde dus heel natuurlijk. De relaxte sfeer maakte het een fantastische vakantie waar we met z'n tweeën nog vaak aan terugdenken.”

We zien elkaar...

Carola: “... soms een paar keer per week en dan weer een tijdje niet. Gewoon wat uitkomt.”

Nancy: “Voor ons is het niet nodig om elkaar elke dag te zien. We wonen 25 minuten rijden van elkaar, dus als we afspreken, maken we ook echt tijd voor elkaar. En we hebben als traditie dat we in december met beide gezinnen een cadeautjesspel doen. Altijd supergezellig!”

Dit waarderen we het meest in elkaar

Nancy: “We staan altijd voor elkaar klaar, zonder verwachtingen.”

Carola: “Precies. En we respecteren onze verschillen. Onze vriendschap voelt als onvoorwaardelijke liefde, maar dan vriendschappelijk.”

Hierin verschillen we juist

Nancy: “Carola is veel bezig met mode en beauty. Ooit begonnen als schoonheidsspecialist is ze geïnteresseerd in huidverzorging en make-up. Ik verzorg mijn huid



Koken bij locals op Bali in 2019.



2019: met beide gezinnen op vakantie geweest: op de luchthaven van Singapore zit de sfeer er nog steeds goed in.

‘Regelmatig even bellen bleek al genoeg steun in haar zware tijd’



Weekendje samen shoppen in Amsterdam, vorig jaar.

ook wel, maar doe verder niks extra's op dat gebied.”

Carola: “Nancy is wat nuchterder dan ik. Als ze iets vindt, zegt ze dat gewoon. Ik verpak dat iets meer met woorden.”

Nancy: “Nu ik ouder en wijzer word, probeer ik daar trouwens wel wat meer op te letten.”

Carola: “Nog een verschil tussen ons: Nancy is minder actief op social media dan ik. Ik plaats veel berichten en foto's, zij bijna niet.”

Nancy: “Klopt. Ik scroll wel vaak door mijn tijdlijn, maar hoeft niet per se ‘in de etalage’ te staan.”

Op onze bucketlist

Carola: “We zouden heel graag met onze gezinnen samen naar Thailand willen. Dat lijkt ons zo'n mooi land.”

Nancy: “En we willen nog eens met zijn tweeën een weekje op vakantie naar Mallorca. Even lekker ontspannen en alleen maar doen wat we zelf willen. Heerlijk, het liefst gaan we morgen al!”

Ja of nee**Ruzie?**

Carola: “We hebben nooit irritaties, dus ruzie al helemaal niet.”

Samen een tattoo?

Carola: “Ja, ik zou dat wel willen, maar helaas is Nancy anti-tattoo.”

Geheimen?

Nancy: “We weten alles van elkaar.”

MET JE VRIENDIN IN VRIENDIN?

Willen jullie meedoen?
Op Vriendin.nl zoek je op 'hartsvriendinnen', daar vind je het formulier waarmee je je kunt opgeven.