

Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week Loeki (33) en Clim (34) die sinds de middelbare school beste vriendinnen zijn.

‘In haar hoofd is het heel druk, maar bij mij vindt ze haar rust’

LOEKI (33)

Thuis: samenwonend met Justin en zwanger van haar eerste kindje

Werk: mede-eigenaar van een brunch- en koffiezaak

Hobby's: reizen, kamperen, koffie drinken

CLIM (34)

Thuis: samenwonend met Yoren (35) en moeder van Matisse (1)

Werk: verkoopmedewerker

Hobby's: mountainbiken, chillen met vrienden, podcasts luisteren



De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik...

Loeki: "Wat ik precies dacht, weet ik niet meer. Wel dat ik meteen een goed gevoel had bij Clim. We ontmoetten elkaar op ons veertiende, in de derde van de havo. Omdat ik op mijn oude school te veel werd afgeleid, wilden mijn ouders dat ik naar een school ging waar meer discipline heerste. De school van Clim dus. Ik kwam bij haar in de klas. Ik was niet echt blij, want iedereen kende elkaar al in de klas. Maar toen ik naast Clim

ging zitten en we met elkaar aan de praat raakten, voelde ik me direct op m'n gemak. Ze was heel aardig."

Clim: "Ik vond het wel interessant, een nieuw meisje in de klas. Loeki had iets fels en liefs tegelijkertijd. Dat sprak me op de een of andere manier aan."

Loeki: "Al snel werden Clim en ik beste vriendinnen. En sindsdien was het altijd 'Clim en ik'."

Hierin zijn we allebei anders...

Loeki: "Qua karakter lijken we totaal niet op elkaar. Zo had ik als

puber vaak een grote mond, terwijl Clim een stuk rustiger was. Ze zei het vaak ook tegen mij als ik me even moest inhouden."

Clim: "Haha, ja klopt. En ik weet nog dat Loeki's moeder een keer tegen mij zei: 'Ik ben blij dat ze jou heeft, want nu leert ze dat ze af en toe ook haar mond moet houden.'"

Loeki: "Eigenlijk is er wat dat betreft niet veel veranderd. Ik zeg nog steeds alles wat ik denk."

Clim: "En ik ben wat introvertier. Loeki heeft weleens tegen mij gezegd dat het bij haar in haar

hoofd allemaal zo druk is, maar dat ze bij mij haar rust vindt. Doordat Loeki zo outgoing is, durfde ik als tiener ook wat meer. Bijvoorbeeld tijdens het uitgaan. Loeki praatte echt met iedereen, waardoor we de gekste dingen meemaakten.”

Sweet memories

Clim: “Op ons 24ste gingen we samen vier maanden op reis door Zuid-Amerika. Een grote droom van ons, we hadden al los van elkaar gereisd en wilden heel graag samen Zuid-Amerika verkennen.”

Loeki: “Dat leek ons een prachtig continent.”

Clim: “We waren onder meer in Peru en Argentinië en beklommen een ijsberg in Bolivia. Supercool én pittig om te doen, maar wat waren we trots.”

vijfde wiel aan de wagen. Mijn relatie in Nederland ging in die periode ook nog eens uit.”

Loeki: “Wat absoluut niet leuk was voor Clim. Ik begreep dus heel goed hoe ze zich voelde, maar ik kon mijn gevoelens voor Justin niet wegstoppen.”

Clim: “Het was ook niet zo dat we er ruzie door kregen, maar de sfeer tussen ons werd wel een beetje anders.”

Loeki: “Uiteindelijk reisde Justin in zijn eentje verder. Clim en ik waren toen nog een maand samen. We beleefden nog veel mooie dingen, maar pas tijdens een vakantie in Sri Lanka het jaar daarop praatten we die weken met Justin helemaal uit. Dat was zo fijn. In alle eerlijkheid en zonder verwijten vertelden we elkaar hoe

we die periode hadden beleefd.”
Clim: “Hoewel het onze vriendschap na de reis niet heel erg in de weg had gezeten, voelde het als een opluchting. Alles was uitgesproken en het was goed zo.”

We zien elkaar...

Loeki: “Te weinig. Ongeveer één keer per maand.”

Clim: “De laatste tijd zijn we allebei heel druk geweest. Loeki met haar nieuwe zaak en ik met Matisse.”

Loeki: “Maar wanneer we elkaar weer zien, voelt het meteen heel vertrouwd.”

Clim: “Zeker! Het maakt niet uit hoeveel tijd ertussen zit, zodra we samen zijn, staan we meteen aan. Dan lijken we weer net die tienermeisjes van school die uren konden kletsen met elkaar!” ♡



‘Zonder verwijten vertelden we elkaar hoe we die periode hadden beleefd’



Dit was een beproeving voor onze vriendschap

Loeki: “Tijdens onze reis ontmoette ik in Peru Justin, hij is nu nog steeds mijn vriend. Hij kwam uit Australië en reisde net als wij door Zuid-Amerika. Het was liefde op het eerste gezicht en een paar weken lang reisde Justin met mij en Clim mee. Voor Clim was dat niet altijd even leuk. Eerst waren we met z'n tweeën, maar opeens kwam er iemand bij.”

Clim: “Ik voelde me een beetje het

Ja of nee

‘Ruzie’

Loeki: “Nee. We zijn nooit zo boos op elkaar geweest dat we echt knallende ruzie hadden.”

‘Samenwonen’

Clim: “Dat zouden wij kunnen. In onze studietijd woonden we ook jaren samen.”

‘Samen een tattoo’

Loeki: “Jaaa, die willen we heel graag. Op reis deden we met onze vingers altijd een ‘lama kiss’, dus het zit nog steeds in ons hoofd om dat een keer te laten tatoeëren.”

MET JE VRIENDIN IN VRIENDIN?

Willen jullie meedoen?
Op Vriendin.nl zoek je op ‘hartsvriendinnen’, daar vind je het formulier waarmee je je kunt opgeven.