

Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Mineke (64) en Joan (63) over hun bijzondere vriendschap. Ze zijn al 57 jaar vriendinnen. Ze deden samen dezelfde opleiding, kregen allebei 3 kinderen én gingen bijna tegelijk scheiden.

‘Onze levens zijn zo in elkaar verweven, het voelt alsof we zussen zijn’

MINEKE (64)

Thuis: single, moeder van Judith (32), Wouter (30) en Charlotte (27)

Werk: voormalig zorgmedewerker

Hobby's: reizen, tuinieren, wandelen



JOAN (63)

Thuis: single, moeder van Maaïke (33), Thijs (32) en Carli (29) en oma van Stella (7), Thomas (5) en Oliver (2)

Werk: voormalig huishoudelijk medewerker

Hobby's: lezen, wandelen, series kijken

De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik...

Joan: "Ooo, dat weet ik niet meer. We waren een jaar of zes toen we bij elkaar in de kleuterklas kwamen, al zolang geleden."

Mineke: "Onze ouders zaten bij dezelfde kerk. Joan en ik hadden elkaar daarvoor dus vast al eens gezien."

Joan: "Waarschijnlijk dachten we over elkaar: wat een leuk meisje. Anders raakten we niet bevriend. Toch werden we pas in 1970 echt hartsvriendinnen toen we samen naar de mavo gingen."

Mineke: "Ja, sindsdien waren we onafscheidelijk. Waar Joan was, was ik en andersom. Na de mavo deden we zelfs dezelfde opleiding voor doktersassistent."

Joan: "Vervolgens trouwden we beiden op ons 29ste en kregen we allebei drie kinderen."

Mineke: "Een scheiding is natuurlijk niet niks, zeker als je kinderen hebt. Helaas scheidde Joan in 2001 van haar man en ik in 2002."

Joan: "Doordat we bijna tegelijk hetzelfde meemaakten, konden we elkaar erdoorheen slepen."

Mineke: "En we gingen vaak gezellig met de kinderen op vakantie naar Turkije."

Joan: "Ja, dat waren mooie tijden. Jarenlang beleefden we daar de leukste vakanties."

Sweet memories

Joan: "We hebben zo veel mooie herinneringen samen. Onze verliefdheden vroeger, de vakanties met onze ouders; we gingen altijd eerst met Minekes ouders mee en daarna met de mijne, onze bruiloften, de geboorten van de kinderen..."

Mineke: "Al onze belangrijkste

1979: in Delft.



momenten beleefden we samen. Best uniek vind ik.”

Joan: “Ook de minder leuke dingen, zoals het overlijden van mijn moeder en de ouders van Mineke, doorstonden we met z'n tweeën.”

Mineke: “We hebben het over een vriendschap van meer dan vijftig jaar. In die tijd hebben we zo veel meegemaakt. Doordat onze levens zo in elkaar zijn verweven, voelt het meer alsof we zussen zijn.”

Joan: “Ik heb een goede band met mijn broers en zussen, maar Mineke weet bijvoorbeeld veel meer van mij dan zij.”

Mineke: “Dat heb ik ook met mijn broer. Joan is de eerste die ik bel als er iets is.”

Dit bewonder ik in haar

Mineke: “Joan is heel vastberaden. Als ze ergens klaar mee is, stopt ze er ook meteen mee. Net zoals met haar scheiding. Dit kon ze heel goed relativeren en naast zich neerleggen. Iets waar ik zelf meer moeite mee had.”

Joan: “Ik ben vaak wat nuchterder inderdaad. Maar wat ik in Mineke bewonder, is dat zij altijd heel makkelijk een praatje maakt met iedereen, ook met vreemden. Omdat ik dat zelf juist moeilijk vind, zou ik daarin wel iets meer zoals Mineke willen zijn.”

Op onze bucketlist

Joan: “Een cruise maken naar de Noorse fjorden. Dat lijkt ons prachtig.”

Mineke: “En als ik weer in Delft woon, willen we elkaar graag vaker zien en samen leuke dingen doen. Want nu zien we elkaar minder vaak dan dat we zouden willen.”

Joan: “Ik woon nog steeds in Delft, de plaats waar we allebei zijn opgegroeid. Mineke is in de tussentijd verhuisd naar Breda, maar wil graag weer terug naar Delft.”



In 2006 samen naar Turkije.



Gezellig een terrasje pikken, eerder dit jaar.

‘Als we afspreken,
doen we dat meteen
een heel weekend’



Op vakantie in Turkije, 2005.

Mineke: “Daar ben ik momenteel mee bezig. Voor mij is dat veel handiger, want niet alleen Joan woont er, maar ook mijn broer. En als je ouder wordt, wil je toch 't liefst vlak bij je dierbaren wonen.”

Joan: “Maar Mineke en ik bellen elkaar regelmatig. Of we appen met elkaar.”

Mineke: “En als we afspreken, doen we dat vaak meteen een heel weekend. Dan logeren we bij elkaar en hebben we het supergezellig.”

Bijzonder aan onze vriendschap

Mineke: “Dat mijn dochter Charlotte en Joans dochter Carli ook goede vriendinnen zijn. Ze zijn zelfs twee keer met elkaar op een verre reis geweest.”

Joan: “Omdat we vroeger vaak met de kinderen leuke dingen deden, zijn ze met elkaar opgegroeid.”

Ja of nee

Ruzies

Mineke: “Nee. Ik kan me gewoon niet herinneren dat wij ooit boos op elkaar zijn geweest.”

Taboes

Joan: “Absoluut nee. Wij vertellen elkaar alles.”

Samen op vakantie

Mineke: “Ja hoor, geen probleem. Wij houden het prima met elkaar uit.”

**MET
JE VRIENDIN
IN VRIENDIN?**
Willen jullie meedoen?
Op Vriendin.nl zoek je
op 'hartsvriendinnen',
daar vind je het formulier
waarmee je je
kunt opgeven