

# Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Sabine (43) en Jennifer (45) over hun bijzondere vriendschap en hoe ze elkaar via hun ex-partners leerden kennen.

## ‘We zien elkaar nog steeds als (schoon)zussen’

### JENNIFER (45)

**Thuis:** getrouwd met Paul (43) en moeder van Liam (10) en Finn (8)  
**Werk:** voormalig verzorgende IG  
**Hobby's:** series kijken, vrijwilligerswerk doen en dagjes weggaan



### SABINE (43)

**Thuis:** getrouwd met Barry (47) en moeder van Daan (10) en Bo (6)  
**Werk:** support officer en parttime ondernemer  
**Hobby's:** knutselen, series kijken, erop uitgaan

### De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik:

Jennifer: “Leuke meid. Zeventien jaar geleden ontmoetten we elkaar in de kroeg via onze vriendjes, twee broers.”

Sabine: “Ik vond Jennifer er aardig uitzien, maar echt praten met elkaar deden we die avond niet.”

### Zo ging het verder

Jennifer: “En toen we elkaar later thuis bij onze vriendjes zagen, spraken we elkaar ook nooit zoveel. Waarom weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat we vooral met onze eigen mannen bezig waren.”

Sabine: “Haha, dat zou best kunnen.”

Jennifer: “Toch werden we jaren later wel vriendinnen, nadat we bijna tegelijk onze relatie verbraken.”

Sabine: “We waren allebei niet meer gelukkig in onze relatie en gingen, zonder al te veel in details te treden, op een niet zo’n leuke manier bij onze vriendjes weg.”

Jennifer: “Ik na vijftien jaar en Sabine na vier jaar. We konden er goed over praten samen. En opeens dachten we van elkaar: zij is best wel leuk!”

Sabine: “We konden het zo goed vinden met elkaar, dat we ons echt afvroegen waarom we niet eerder

vriendinnen waren geworden.”

Jennifer: “Een paar maanden daarna leerde ik Paul, mijn huidige man, kennen. Het mooie was dat Sabine hem ook al kende. Ze hadden vroeger samen in de horeca gewerkt, tussen hen klikte het ook goed. Zo’n anderhalf jaar lang trokken we veel met z’n drieën op en toen kwam Sabine haar grote liefde tegen.”

Sabine: “Ja, dat was Barry. En het grappige was: hij en Paul leken best veel op elkaar. Zo waren Jen en ik bijna weer met twee ‘broers’ aan het daten.”

Jennifer: “De mannen kunnen het ook supergoed met elkaar vinden.”

### Toén wist ik: op jou kan ik bouwen

Jennifer: “Ik heb een ernstige vorm van de ziekte van Crohn en in 2017 ging het zo slecht dat ik veel in het ziekenhuis lag. Een superheftige tijd, want mijn kinderen waren nog

Gezellig op een festival in 2007.



klein. Gelukkig nam Sabine de zorg voor hen voor een deel over. We wonen bij elkaar in de buurt en onze kinderen zitten op dezelfde school, dus Sabine nam mijn kinderen vaak 's middags mee naar huis. En als er iets anders was, stond ze ook meteen voor me klaar."

Sabine: "Tuurlijk, dat doe je toch als je vriendinnen bent."

Jennifer: "Omdat we allebei enig kind zijn, voelt het alsof wij elkaars zelfgekozen zussen zijn. Nog steeds kan ik altijd rekenen op de steun van Sabine. Het geeft ook niet als ik bij haar even lekker chagrijnig ben." Sabine: "Dat heb ik andersom ook bij Jennifer. Het maakt niet uit hoe we ons voelen, we kunnen altijd helemaal onszelf zijn bij elkaar."

#### Zo vaak zien we elkaar

Jennifer: "Om de week."

Sabine: "Dan spreken we samen met de mannen af en gaan we ergens wat drinken."

Sabine: "Met elkaar bellen doen we trouwens nooit."

Jennifer: "We zijn niet zulke bellers. Appen vinden we veel handiger. Vaak sturen we elkaar hele lappen tekst."

Sabine: "En als we samen zijn, praten we alsnog honderduit."

#### Sweet memories

Jennifer: "Onze huwelijken zijn prachtige herinneringen voor ons. Ik trouwde in 2010 en Sabine in 2012. Het waren fantastische bruiloften met veel gezelligheid en romantiek."

Sabine: "Ik was Jennifers ceremoniemeester. We trouwden allebei op dezelfde locatie."

Jennifer: "Een sprookjesachtige locatie vlak bij onze woonplaats."

Sabine: "Omdat Jennifer eerder trouwde dan ik, kon ik het mooi bij haar afkijken. En ik vond de locatie zo mooi dat ik mijn bruiloft daar



Bruiloft van Barry en Sabine, samen met Jennifers oudste kinderen Liam en Daan in 2012.



Sabine was mee naar Texel tijdens de huwelijksreis van Jennifer en Paul, 2010.

## 'We vroegen ons echt af waarom we niet eerder vriendinnen waren geworden'



Bezoek van Sinterklaas in de winkel van een vriend van Paul in 2019.

ook graag wilde vieren."

Jennifer: "Tja, wat kan ik zeggen: ik heb gewoon een goede smaak. Sabine heeft ook mijn keuken gekopieerd. We hebben precies dezelfde. Vind ik alleen maar leuk."

#### Op onze bucketlist

Sabine: "We willen heel graag samen met de mannen naar New York."

Jennifer: "Dat lijkt ons zo gaaf."

Sabine: "Ik ben er al drie keer geweest, maar nog nooit met Jennifer."

Jennifer: "En ik ken de stad alleen van tv, maar New York lijkt me zo geweldig. Een bruisende plek waar van alles gebeurt."

Sabine: "Absoluut. Deze wens gaan we ooit van onze bucketlist afstrepent!"

## Ja of nee

#### Samen op vakantie

Jennifer: "Ja hoor. Sabine was zelfs mee op mijn huwelijksreis naar Texel. Vonden Paul en ik gezellig!"

#### Samen een tattoo

Sabine: "Jennifer zou dat wel leuk vinden, maar ik durf het niet. Ik ben veel te bang voor die naald."

#### Ruzie

Jennifer: "We hebben weleens irritaties, maar die spreken we dan gewoon uit. Ruzie zullen we dus niet zo snel krijgen."

**MET JE VRIENDIN IN VRIENDIN?**

Willen jullie meedoen? Op [Vriendin.nl](http://Vriendin.nl) zoek je op 'hartsvriendinnen', daar vind je het formulier waarmee je je kunt opgeven