

Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Miranda (29) en Cynthia (30) over hun bijzondere vriendschap. Ze leerden elkaar als tieners kennen en hebben nu samen een huis gekocht.

‘Natuurlijk zullen we vast niet altijd blijven samenwonen’

MIRANDA (29)

Werk: marketeer
Hobby's: reizen, sporten,
naar festivals gaan



CYNTHIA (30)

Werk: beleidsadviseur
Hobby's: hardlopen,
lezen, reizen

De eerste keer dat ik haar ontmoette, dacht ik...

Cynthia: "... wat een leuk meisje."

Miranda: "We waren veertien en vijftien jaar en allebei op de fiets onderweg waren naar een gemeenschappelijke vriendin."

Cynthia: "Zij gaf een logeerfeestje."

Miranda: "Cynthia en ik zaten op dezelfde middelbare school, maar

niet bij elkaar in de klas. Hierdoor kenden we elkaar nog niet echt."

Cynthia: "Toen we op de fiets met elkaar aan de praat raakten, klikte het meteen. We kwamen erachter dat we allebei van sporten houden en later graag wilden reizen."

Toén wist ik: op haar kan ik bouwen

Miranda: "Toen we gingen studeren in Rotterdam. Ik studeerde daar communicatie en Cynthia bestuurskunde. Hoewel we beiden naar een andere school gingen, ontdekten we samen het studentenleven. En vijf jaar geleden gingen we zelfs samenwonen. Eerst met een derde huisgenoot erbij, maar al snel met z'n tweeën. Hierdoor leerden we elkaar nog beter kennen."

Cynthia: "Eigenlijk werden we samen volwassen. We studeerden allebei af, begonnen aan onze eerste baan en begaven ons op de datingmarkt. Begin 2020 waren we allebei vrijgezel en zagen we vrienden om ons heen hun eerste woonhuis

bemachtigen. Dat zette Miranda en mij aan het denken: moesten wij niet ook wat gaan kopen?" Miranda: "Dat is financieel gezien vaak toch beter dan huren. Alleen: in ons eentje een huis kopen, lukte niet. Net als iedereen merkten ook wij de enorme krapte op de woningmarkt."

Cynthia: "Daarom besloten we samen een huis te kopen! Na een gesprek met een hypotheekadviseur bleken we er best goed voor te staan. Blijkbaar gebeurt het vaker dat vrienden samen een huis kopen. Zolang we een samenlevingsovereenkomst hadden, was er geen probleem."

Onze beste beslissing ooit

Cynthia: "Dat is toch wel het bod dat we hebben gedaan op het appartement waar we nu wonen!" Miranda: "We waren er meteen verliefd op: vlak bij het centrum, drie slaapkamers en een balkon op het zuidwesten. Vooral de keuken

Gouwe ouwe:
samen gezellig
empanadas
bakken voor
school, in 2008.



mét bar was onze favoriet. We zagen ons hier al helemaal 's ochtends ontbijten of tijdens het koken een wijntje drinken.”

Cynthia: “Inmiddels zitten we er inderdaad regelmatig zo bij. Ik kook trouwens het meest. Op de een of andere manier is dat vanzelf zo gegaan. Miranda is meestal wat later klaar met werken, dus dan schuift ze lekker aan als ik in de keuken sta.”

Miranda: “En dan gaan we gezellig kletsen.”

Cynthia: “Dat kunnen we echt urenlang doen. Je zou denken dat we ooit weleens zijn uitgepraat, maar dat is dus niet zo.”

Miranda: “We hebben het altijd over van alles en nog wat. En na het eten ruim ik de boel meestal weer op, wel zo eerlijk.”

Sweet memories

Miranda: “Het tekenen van onze koopakte.”

Cynthia: “Ja, pas toen ik mijn handtekening zette, besepte ik hoe bijzonder het was dat ik samen met Miranda een huis kocht.”

Miranda: “Daarna hebben we thuis direct de champagne ontkurkt. Dat is ons favoriete drankje als we echt iets speciaals te vieren hebben.”

Cynthia: “Hoewel we ook erg goed zijn in het bedenken van momenten die we kunnen vieren.”

Miranda: “Dat het weekend is, bijvoorbeeld. Of dat we binnenkort eindelijk weer naar festivals kunnen.”

Cynthia: “Nu lijkt het of we alleen maar champagne drinken...”

Miranda: “Haha, dat valt reuze mee. Maar hij staat wel altijd koud!”

Over tien jaar...

Cynthia: “Natuurlijk houden we er rekening mee dat we niet altijd zullen blijven samenwonen.”



Klussen in het nieuwe appartement, waar toch iets meer moest gebeuren dan verwacht.



Indonesië, 2018: op het eiland Nusa Lembongan.

‘Ons favoriete drankje als we iets te vieren hebben: champagne’



Even op adem komen tijdens een pittige hike door de Colca Canyon in Peru in 2019.

Miranda: “Nou ja, je weet maar nooit...”

Cynthia: “Haha ja, voor hetzelfde geld blijven we eeuwig single... Maar stel dat een van ons een relatie krijgt en op den duur wil gaan samenwonen, dan is dat geen probleem. Het zal afhankelijk zijn van de situatie wie er dan in ons huis blijft en bijvoorbeeld de ander uitkoopt.”

Miranda: “We hebben hierover geen afspraken zwart op wit gezet. Onze vriendschap bestaat al zo lang, we vertrouwen elkaar voor honderd procent. Dus als Cynthia of ik in de toekomst een ander huis moet zoeken, zullen we elkaar daar zeker bij helpen. Maar voorlopig willen we er nog helemaal niet aan denken. We hebben het veel te gezellig met elkaar.” ♡

Ja of nee

Samen backpacken?

Cynthia: “Zeker! We willen heel graag gaan backpacken door Zuid-Afrika.”

Smaken verschillen?

Miranda: “Die van ons niet. Zelfs onze slaapkamers lijken op elkaar.”

Klussen zonder ruzie te krijgen?

Cynthia: “We moesten aardig wat doen in ons huis, dus dat viel een beetje tegen. Maar ruzies hebben we er niet om gehad. We hebben eigenlijk nooit woorden.”

**MET JE
VRIENDIN
IN VRIENDIN?**
Willen jullie meedoen?
Mail dan naar
post@vriendin.nl