

Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Mandy (33) en Mirjam (52) over hun bijzondere vriendschap. Ze schelen bijna 20 jaar, maar daar merken ze helemaal niks van!

‘Ik vergeet vaak dat Mirjam veel ouder is dan ik’

MIRJAM (52)

Thuis: latrelatie met John (60), moeder van Coen (25), Fleur (22) en Noortje (17)

Werk: receptionist

Hobby's: winkelen, stappen, op vakantie gaan



MANDY (33)

Thuis: getrouwd met Jos (34), moeder van Duuk (2)

Werk: restauranthouder

Hobby's: shoppen, op vakantie gaan, uitgaan

De eerste keer dat ik haar ontmoette, dacht ik:

Mirjam: "... die is niet voor de poes!"

Mandy: "Nou ja zeg!"

Mirjam: "Haha nee, ik vond Mandy meteen leuk, maar heel ad rem. Ze heeft het hart op de tong. Heel even dacht ik: ze is vast een bitch, maar dat bleek ze helemaal niet te zijn."

Mandy: "Nou, gelukkig maar! Ik

vond Mirjam vooral heel gezellig. We ontmoetten elkaar in 2010 op het vakantiepark waar ik een restaurant had. Zij had daar met haar gezin een huisje en kwam weleens bij me eten. Omdat mijn man Jos en ik het ook goed konden vinden met Mirjams man – nu haar ex – en kinderen, besloten we samen naar Disneyland te gaan."

Mirjam: "Superleuk, maar wij twee spraken toen nog niet echt alleen met elkaar af."

Mandy: "Dat gebeurde pas toen Mirjam in 2017 ging scheiden en ik ook in een relatiecrisis zat. Voor ons allebei was dat een zware periode. Omdat we in hetzelfde schuitje zaten, zochten we elkaar op."

Mirjam: "En vertrokken we samen naar Londen voor een weekje weg."

Mandy: "Ons leukste weekend ooit. We hebben daar zo veel gelachen en

plezier gemaakt. Sindsdien zijn we onafscheidelijk."

Toen wist ik: op jou kan ik bouwen

Mirjam: "Precies die periode is heel belangrijk voor onze vriendschap geweest. Ik was net weg bij mijn ex en woonde in een nieuw huis. Mandy kwam tijdelijk bij me wonen. Dat werden vijf geweldige maanden waarin we elkaar met een lach en een traan door alles heensleepten. Ja, we waren verdrietig, maar we hadden ook veel lol. Dan gingen we samen lekker koken en hielden we wijnavondjes."

Mandy: "Er waren nooit irritaties. Zelfs met het huishouden waren we één team. En Mirjams twee kinderen – Coen was toen al het huis uit – vonden het ook heel gezellig. Toch kwam er uiteindelijk een einde aan toen Jos en ik het goedmaakten."

Barcelona 2.0,
vorig jaar zomer.



Mirjam: “En ik kreeg ook weer een nieuwe vriend, John.”

Ons motto

Mirjam: “Lang leve de lol. Als wij samen zijn, doen we altijd gek.”

Mandy: “Het is bij ons nooit serieus, nee. Wat ik bijzonder vind, is dat we altijd precies van elkaar weten wat we denken. We wonen een half uurtje bij elkaar vandaan en bellen iedere dag wel een paar keer. Maar soms voel ik 's ochtends al dat er iets is met haar, dus dan app ik meteen.”

Mirjam: “Het lijkt wel of we met onzichtbare draad verbonden zijn. We hebben aan weinig woorden genoeg.”

Onze verschillen

Mandy: “Het leeftijdsverschil is bijna twintig jaar, maar dat merken we bijna niet. Ja, ik zit nu in de luiers en die fase heeft Mirjam allang gehad. Maar we denken vaak precies hetzelfde over dingen. Als ik een leuke outfit zie, koop ik hem vaak dubbel, omdat ik weet dat Mirjam hem ook wil.”

Mirjam: “Ik voel me trouwens niet 52.”

Mandy: “Ik vergeet vaak dat Mirjam ouder is dan ik. We houden van uitgaan en Mirjam kan rustig de hele nacht doorgaan, terwijl ik na een tijdje al hartstikke moe ben.”

Mirjam: “Daarnaast kunnen we heel goed praten. Niks is te gek en alles is bespreekbaar. Dat vind ik zo fijn aan onze vriendschap: we kunnen helemaal onszelf zijn. Ik heb nog wel andere vriendinnen, maar met niemand ben ik zo close als met Mandy. Wij zijn gewoon één, ze voelt als familie.”

Mandy: “Zo ervaar ik het ook. Vroeger vond ik een beste vriendin altijd maar gedoe. Steeds afspreken en alles doorspreken. Daar had ik helemaal geen zin in. Totdat ik



Barcelona, 2018.



In de fietstaxi in Barcelona, 2018.

‘Mirjam kan rustig de hele nacht doorgaan, terwijl ik na een tijdje toch echt moe word’



2018: feest in Weesp.

Mirjam leerde kennen. Ze is zo relaxed, vanaf het begin voel ik me helemaal op mijn gemak bij haar. Onze vriendschap is geen gedoe, het gaat vanzelf.”

Sweet memories

Mirjam: “Ons weekendje Londen, een van onze leukste herinneringen.”

Mandy: “In club Tiger Tiger beleefden we twee te gekke avonden.”

Mirjam: “De muziek, de mensen, alles was leuk daar. We zouden heel graag nog eens terug willen.”

Mandy: “Zeker, dat staat echt op onze bucketlist: terug naar Londen.”

Mirjam: “Ik kan niet wachten!”

Ja of nee

Dezelfde tattoo? Leuk!

Mandy: “Jazeker, hebben we! Omdat we elkaar altijd ‘poes’ noemen – geen idee waarom eigenlijk – hebben we allebei een tatoeage van een poezensnuitje op onze vinger.”

Ruzie? Hebben we niet

Mirjam: “Inderdaad, daar doen we niet aan.”

We weten meer van elkaar dan onze partners van ons

Mirjam: “Uiteraard! Er is niks wat we niet van elkaar weten.”

**MET JE
VRIENDIN IN
VRIENDIN?**

Willen jullie meedoen?
Op Vriendin.nl zoek je
op 'hartsvriendinnen',
daar vind je het formulier
waarmee je je kunt
opgeven.