

Voor elkaar gemaakt

Jorinde en Linda zijn beste vriendinnen dankzij dezelfde ex

Een charismatische en knappe man, zo beschrijven Jorinde (37) en Linda (37) hun gemeenschappelijke ex Emanuel. Toch wisten ze allebei dat ze niet bij hem pasten. Met elkaar konden ze het echter wél goed vinden. Linda: 'We zijn allebei heel *open minded* en dankzij haar durf ik me meer te uiten.'

Jorinde: 'Ik leerde mijn ex Emanuel ruim negen jaar geleden kennen tijdens een skivakantie. Hij was een lieve man met Kaapverdische roots, zijn moeder kwam daar vandaan, en ik vond hem wel interessant. Hij mij ook. Vooral op seksueel gebied voelden we ons tot elkaar aangetrokken en we begonnen te scharrelen met elkaar. Het had verder geen naam, maar dat veranderde, toen Emanuel het gescharrel op een gegeven moment niet meer trok. Hij wilde zekerheid en exclusiviteit. **Hoewel ik eigenlijk al merkte, dat we niet helemaal bij elkaar pasten, wilde ik het wel proberen.** Helaas zorgden onze verschillende persoonlijkheden - ik best extravagant en hij juist niet - ervoor dat we af en toe behoorlijk in de clinch lagen met elkaar. Laat ik het zo zeggen: ik denk dat vooral hij het niet echt makkelijk heeft gehad met mij. Eigenlijk was hij net iets te soft. Ik houd van een man die me tegengas geeft en tegen wie ik een beetje moet opboksen. En zo'n type was hij gewoon niet. Na anderhalf jaar zette ik een punt achter onze relatie. Zelf zag hij ook wel in dat het niet ging tussen ons. Tegelijkertijd zei hij dat, als we elkaar op een ander tijdstip hadden leren kennen, het misschien wel gewerkt had

tussen ons. Zelf dacht ik dat niet, maar ik vond hem wel heel aardig. Daarom wilde ik graag vrienden met

Linda: "Dat klopt. Ik ontmoette hem een paar maanden na zijn breuk met Jorinde. Samen met een vriend ging ik naar Lowlands en hij nam Emanuel mee. Met z'n drieën hadden we echt een topweekend. De sfeer was fijn en we konden het heel goed vinden met elkaar. Tijdens die drie dagen in Biddinghuizen merkte ik al dat Emanuel mij leuk vond. Hij was erg geïnteresseerd in wat ik allemaal te zeggen had en vertelde zelf dat hij net uit een relatie kwam. Over Jorinde sprak hij niet echt goed. Er zat bij hem duidelijk nog een stukje boosheid naar

'Was Emanuel bij Jorinde net iets te soft, bij mij was hij juist het tegenovergestelde. Zo bepaalde hij graag de regels' - Linda

hem blijven en dat werden we ook. Hoewel, in het begin vond ik het niet bepaald makkelijk om vrienden met Emanuel te zijn. Ik was dan wel degene die onze relatie had verbroken, **maar ik vond het toch een beetje moeilijk dat hij een paar weken na onze breuk alweer aan het daten was.** Daarom zei ik dat het misschien beter was om even geen contact te hebben. In de tussentijd leerde ik mijn huidige vriend kennen en toen ik Emanuel weer eens zag, had hij Linda al."

haar. In eerste instantie leek het me daarom beter om het gewoon bij een vriendschap te houden. **Toch werden we na een tijdje verliefd op elkaar.** Het was fijn om met Emanuel samen te zijn en naarmate onze relatie vorderde, trok ik bij hem in. Omdat ik net was afgestudeerd aan de kunstacademie en heel moeilijk een baan kon vinden, deed ik het vooral om kosten te besparen, maar hij zag het als een grote, serieuze stap voor onze toekomst. En dat terwijl hij soms echt ►

Tekst: Renée Brouwer - Foto: Westend61 @ Getty Images - Foto in scène gezet - Uit privacy-overwegingen zijn de namen in dit verhaal gewijzigd



heel raar uit de hoek kon komen. Was hij bij Jorinde bijvoorbeeld net iets te soft, bij mij was hij juist het tegenovergestelde. Zo bepaalde hij graag de regels en commandeerde hij me vaak. Uiteindelijk kreeg ook ik twijfels of Emanuel en ik wel bij elkaar pasten.”

NAAR LOWLANDS

Jorinde: “Linda en ik hadden elkaar toen al via Emanuel leren kennen. Een paar maanden nadat hij en ik uit elkaar waren gegaan, belde hij me op om te zeggen dat hij een nieuwe vriendin had, Linda. Ik was oprecht blij voor hem. Ook omdat ik zelf een nieuwe vriend had, Bart. Het scheelde dat hij heel relaxed was over mijn contact met Emanuel. Omdat ik het met hem had uitgemaakt, zag Bart Emanuel totaal niet als een bedreiging. Hij wilde hem zelfs graag ontmoeten en zo kwam het dat we een keer met z’n vieren afspraken, Bart, Emanuel, Linda en ik.”

Linda: “Die avond was supergezellig. Emanuel deed toen ook nog niet zo dominant tegen mij. We waren dolverliefd op elkaar, dus hij was vooral erg lief. **Natuurlijk vond ik het spannend om zijn ex te leren kennen.** Toen hij voorstelde om wat met Jorinde en Bart te gaan drinken, had ik echt wel even mijn twijfels. Het waren niet de leukste dingen die Emanuel over haar had gezegd en ik bereidde me voor op het ergste. Tot mijn verbazing viel ze hartstikke mee. Sterker nog: Jorinde was heel aardig en we konden het goed met elkaar vinden. Ze was veel leuker dan Emanuel het had doen voorkomen.”

Jorinde: “En het bijzondere was: de mannen hadden ook veel lol samen. Er was totaal geen ongemakkelijke sfeer. Leuk toch? Zo kon het dus ook.”

Linda: “Zeker. Ik kon ook wel begrijpen waarom Emanuel op Jorinde was gevallen. Ze was lekker zichzelf en hield van een feestje, net als ik. Toch vond ik Jorinde totaal niet op mij lijken. Ik was een stuk rustiger, wat dat



betreft ben ik meer een beetje zoals Emanuel, maar ik vond het wel leuk dat Jorinde zich nergens iets van aan leek te trekken. Ik wilde haar graag nog eens zien.”

Jorinde: “En dus vroeg je ons mee naar Lowlands?”

Linda: “Vooral ik vond dat een prettige gedachte. Het goed met elkaar kunnen vinden, is namelijk één ding, maar drie intensieve dagen met z’n vieren in een tentje op een festivalterrein bivakkeren, is nog iets anders. Gelukkig was het

‘Er is weleens iets tussen ons drieën gebeurd op seksueel gebied, maar ook dat voelde zo natuurlijk dat het helemaal niet raar was’ - Jorinde

Linda: “Haha, ja zoiets. Dat was in de tijd dat je nog met drie laptops en een telefoon moest klaar zitten om een kaartje te bemachtigen. Omdat Emanuel en ik heel graag tickets wilden, logden we fanatiek overal in, toen de kaartverkoop begon en opeens hadden we vier kaarten gekocht. Tja, beter te veel dan te weinig natuurlijk... Plotseling hadden we dus twee kaarten over en Emanuel en ik vroegen ons af wat we daarmee zouden gaan doen. Ze doorverkopen was sowieso een optie, maar was het niet veel leuker om ze apart te houden voor Jorinde en Bart? **We hadden zo’n leuke klik met ze gehad in dat café, een weekend Lowlands met hen zou vast te gek zijn.** Enthousiast legde Emanuel het plan aan Jorinde voor.”

Jorinde: “Geweldig toch? Bart en ik zijn altijd wel in voor een feestje, we zeiden meteen ja. Daarvoor gingen we voor de zekerheid nog met z’n vieren naar een ander festival. Als dat goed zou gaan, dan zou het met Lowlands ook vast goedkomen.”

‘proeffestival’ een heel geslaagde dag. Ik kon haast niet wachten totdat het tijd was voor Lowlands.”

SPANNENDE ZOEN

Jorinde: “Zoals we al verwacht hadden, was het één groot feest dat weekend. We dronken, dansten, lachten en beleefden een prachtige tijd met z’n vieren. Ook werd er onderling volop geflirt. En dan bedoel ik niet Linda met Bart of ik met Emanuel, maar Linda en ik met elkaar. Hoewel, in het begin kwam het vooral vanuit mij. Ik moet toegeven, ik werd hierin ook best aangespoord door Bart en Emanuel, want **zij wisten dat ik het af en toe leuk vond om seks te hebben met een vrouw.** Ik ben honderd procent hetero, maar een mooie vrouw kan ik soms gewoon niet weerstaan. En dus leek het Bart en Emanuel wel een leuk idee als Linda en ik eens seks met elkaar zouden hebben. Ik had haar eigenlijk nog helemaal niet op die manier bekeken, maar ik dacht gelijk:

waarom niet? Linda was een heel aantrekkelijke vrouw, dat zag ik direct al. Het leek me dus wel spannend om het een keer te proberen.”

Linda: “Ik was er in eerste instantie niet echt happig op. Natuurlijk, ik begreep wel waarom de mannen het leuk vonden en het verbaasde me ook niks dat Jorinde ervoor in was, maar ik had zoiets nog nooit gedaan. Seks met een vrouw was niks voor mij, dacht ik altijd. En bovendien: hoe zouden de onderlinge verhoudingen daarna zijn? Zou het niet ongemakkelijk worden tussen ons? Ik had best mijn twijfels, maar toch liet ik me overhalen. Er hing zo’n spannende en magische sfeer tijdens dat festival. Ik dacht: ik doe het gewoon een keer.”

Jorinde: “**De mannen gingen helemaal uit hun dak natuurlijk.** Het was hunultieme fantasie.”

Linda: “Haha ja, daar hebben we ook echt om gelachen. De mannen hebben het ook nog gefilmd.”

Jorinde: “Ondertussen genoten wij van een geweldige zoen en van alles wat daarna kwam.”

Linda: “Dat Jorinde de ex was van mijn vriend, vond ik totaal niet raar. We waren op elkaar gefocust en het voelde gewoon goed. Niet dat ik opeens verliefd op haar was, maar ik voelde me meteen vertrouwd bij haar en zij bij mij.”

WEG BIJ EMANUEL

Jorinde: “Na Lowlands hielden we contact. Af en toe spraken we ook af zonder Emanuel en Bart en dat was altijd gezellig. Dat we seks met elkaar hebben gehad, kwam wel eens ter sprake. Met een lach dachten we eraan terug, maar we voelden er verder niks bij. Het was onze bijzondere herinnering aan een heerlijk weekend.”

Linda: “Ik heb er ook geen moment spijt van gehad. Helaas begon ik me daarna wel steeds ongelukkiger te voelen in mijn relatie met Emanuel. Zoals ik al aangaf, leek hij een heel ander persoon te worden, toen hij mij eenmaal voor zich gewonnen had. ►

Eerst droeg hij me op handen, maar nadat ik bij hem was ingetrokken, bleek hij toch zo zijn eigen regeltjes en eigenaardigheden te hebben.”

Jorinde: “Ik ben bang dat dat ook zijdelings met mij te maken had.”

Linda: “O ja, dat weet ik wel zeker. Hij zei ook vaak: wat me in mijn vorige relatie is overkomen, gaat me niet nog een keer gebeuren. Vandaar dat hij ook niks leek te pikken. **Al zijn frustraties over zijn relatie met Jorinde richtte hij op mij.**”

Jorinde: “Sorry, sorry...”

Linda: “Nee joh, daar kun jij toch ook niks aan doen? Het was gewoon zoals het was. En na anderhalf jaar was ik er wel klaar mee. Ik had inmiddels een baan gevonden, waardoor ik ook weer op mezelf kon gaan wonen. Emanuel zag dat echter niet zitten, want hij had al bedacht dat we klaar waren voor de volgende stap: trouwen en kinderen krijgen. Maar dat was ik iets wat ik helemaal niet wilde. Ik besefte dat ik beter met Emanuel kon stoppen en heb toen onze relatie verbroken.”

Jorinde: “En toen kwam je naar mij.”

Linda: “Ja, Jorinde nodigde me bij haar thuis uit om erover te praten. Hoewel ik over de breuk niet echt verdrietig was, vond ik het best moeilijk om een punt achter mijn relatie met Emanuel te zetten. Het werkte dan wel niet tussen ons, maar ik kwetste hem wel. Emanuel had er ontzettend veel verdriet van, dat ik de relatie beëindigde en dat wilde ik ook niet voor hem. Maar in mijn hart wist ik dat we zo niet verder konden.”

Jorinde: “Het grappige was dat ik Linda helemaal begreep. Alle vervelende trekjes die ze van Emanuel beschreef, herkende ik ook. Niet om lullig te doen, maar eigenlijk was hij een beetje autistisch.”

Linda: “Al met al was het voor mij dus de beste beslissing dat ik bij Emanuel wegging. Ik moest het alleen even verwerken. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van Jorinde. Met z’n tweeën gingen we dat jaar met een camperbusje naar Paaspop (*een driedaags muziekfestival, red.*) en dat

was weer zo’n fantastische tijd.

Doordat Jorinde zo lekker *out going* is, maakte ik allerlei nieuwe dingen mee waarvan ik nooit had durven te dromen. Van backstage gaan tot het ontmoeten van verschillende artiesten, het leek wel een film.”

Jorinde: “Het fijne aan Linda vind ik dat ik bij haar altijd zo lekker mezelf kan zijn. Ze is misschien een stuk introvertter dan ik, maar ze is altijd in voor mijn snode plannen en spoort me zelfs aan om ze uit te voeren.”

Linda: “Met Jorinde op stap gaan, is één groot avontuur. Je weet nooit wat je allemaal gaat meemaken.”

OPEN MINDED

Jorinde: “Sindsdien zijn we beste vriendinnen. We zijn inmiddels acht jaar verder, maar we hebben nog steeds de grootste lol samen. Ook mijn vriend en Linda kunnen het goed vinden met elkaar. Heel eerlijk, er is weleens iets tussen ons drieën gebeurd op seksueel gebied, maar ook dat voelde zo natuurlijk dat het helemaal niet raar was.”

Linda: “Dat vind ik ook zo mooi aan onze vriendschap. Niks is gek bij ons. We zijn allebei dol op seks en soms vinden we elkaar daarin. Maar we zijn niet verliefd op elkaar. Voor Linda’s vriend voel ik verder niks. Ja, een vriendschappelijke liefde, meer niet.”

Jorinde: “Ik denk dat dat ook hetgeen is, wat ons bindt: we voelen heel veel liefde voor elkaar. **Wat ik opvallend vind, is dat sommige mensen zo raar doen over seks.** Als ik vertel dat ik wel eens naar een parenclub ben gegaan of mijn beste vriendin een aantrekkelijke vrouw vind, word ik meestal raar aangekeken. Vandaar dat ik dit interview ook liever onder een andere naam wilde doen. Maar waarom eigenlijk? Het is gewoon seks en dat is toch hartstikke fijn om te doen? Het is net zo goed een manier om liefde aan iemand te geven. Ook als je niet verliefd op diegene bent.”

Linda: “Ik denk er precies zo over. Door Jorinde ben ik een stuk meer uit

mijn comfortzone gekomen. We zijn allebei heel open minded en dankzij haar durf ik me veel meer te uiten.”

DANKBAAR

Linda: “Met Emanuel heb ik geen contact meer. Ja, ik zie hem wel eens via Jorinde, maar ik heb verder geen behoefte aan een vriendschap met hem. Hij heeft me ooit eens gevraagd of hij wel goed voor me was, in de tijd dat we samen waren. Ik ben daar niet op ingegaan, want ik weet dat het nooit zijn intentie was om mij zo te kleineren. Hij zou het niet begrijpen en ik neem het hem ook niet kwalijk. Ik heb het allang allemaal verwerkt. Momenteel ben ik vrijgezel en aan het daten, maar ik heb nog niet de ware Jacob gevonden.”

Jorinde: “Ik heb nog wel contact met Emanuel. Bart is zelfs goede vrienden met hem geworden en dat is helemaal prima. Ook een andere scharrel van mij zit in hun vriendengroep. We waren een keer met z’n allen op een festival en toen liepen ze met z’n drieën arm in arm. Lachend merkte Bart op, dat ze alle drie het bed met mij hadden gedeeld. Zelf vond ik dat ook hilarisch. **Ik bedoel maar, wie kan er nou zeggen dat haar vriend de beste vrienden is met haar exen?** Ik vind het mooi dat dat mogelijk is. Tussen Bart en mij speelt er ook nooit iets van jaloezie. Een open relatie zou ik niet willen, maar er is helemaal niks mis met af en toe samen iets spannends doen. Ik zie het zelfs als een goede impuls voor onze relatie.”

Linda: “Het blijft een mooi verhaal hoe Jorinde en ik elkaar ontmoet hebben. Daarom ben ik Emanuel ook ergens dankbaar, want zonder hem had ik Jorinde nooit leren kennen.”

Jorinde: “Daar sluit ik me helemaal bij aan. Hij heeft ons bij elkaar gebracht.”

Linda: “Ondanks alles is hij een heel lieve man, hoor. We waren gewoon niet voor elkaar gemaakt.”

Jorinde: “Precies. Maar Linda en ik zijn wel voor elkaar gemaakt, het moest gewoon zo zijn!” ■