

Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Marlies (46) en Sumi (47) over hun bijzondere vriendschap die ontstond toen ze beiden hun grote liefde verloren.

‘Woorden hadden we niet nodig. We begrepen elkaars pijn’

MARLIES (47)

Thuis: samenwonend met Roel (46) en moeder van zoon Luca (11) en dochter Ella (9)
Werk: creative director
Hobby's: wandelen, fotograferen en visualiseren



SUMI (46)

Thuis: samenwonend met Tim (46)
Werk: fotograaf, ontwerper, illustrator
Hobby's: schrijven, ontwerpen en als vrijwilliger werken

De eerste keer dat ik haar ontmoette, dacht ik...

Sumi: "... wat een mooie energie heeft zij! Achttien waren we. Ik kende Marlies' zus al via de kunstacademie."

Marlies: "We waren allebei gelovig opgevoed. Tijdens een pinkster-

bijeenkomst van de raakten we aan de praat. Eigenlijk wilde ik daar helemaal niet zijn, ik had niet zoveel met de kerk. Maar Sumi leek het wel leuk te vinden. Ik vond dat ze een heel warme uitstraling had en voelde me direct op mijn gemak bij haar."

Sumi: "En ik vond Marlies weer erg intrigerend. Ik zag duidelijk dat ze liever ergens anders was en wilde haar graag op haar gemak stellen."

Marlies: "We bleken allebei creatief te zijn en konden daar fijn met elkaar over praten."

Tóen wist ik: op jou kan ik bouwen

Sumi: "Het bijzondere is dat we pas twintig jaar na onze eerste ontmoeting echt goede vriendinnen werden."

Marlies: "Dat gebeurde nadat mijn man Jeroen in 2013 overleed aan uitgezaaide longkanker. Ik was pas

38 jaar en moeder van twee kleine kinderen. Een zware periode waarin ik mezelf helemaal opnieuw moest uitvinden. Gelukkig zocht Sumi steeds contact met mij."

Sumi: "Ik stuurde haar veel kaartjes om te laten weten dat ik aan haar dacht."

Marlies: "Ondertussen kwam er veel op mij af. Ik vond het moeilijk om bij mijn verdriet te komen, laat staan om het aan iemand te uiten."

Sumi: "Maar op een dag wilde ze er toch met mij over praten."

Marlies: "Ik voelde me erg bij Sumi op mijn gemak. Nadat we lang met elkaar hadden gebeld, bleven we in contact. Ook kwam Sumi regelmatig bij me langs om me met de kinderen te helpen. Als zij er was, nam ze veel rust en liefde mee."

Sumi: "En toen overleed acht maanden later Fred, mijn grote liefde, door een geweldsincident.

Sumi en Marlies vroeger



Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar Fred en ik waren net gescheiden omdat hij homoseksueel bleek te zijn. We bleven echter wel beste vrienden en ik hield zielsveel van hem. Ik was echt kapot van zijn dood.”

Marlies: “Het was bizar dat Sumi en ik opeens allebei onze grote liefde waren verloren. We werden een grote steun voor elkaar. Het mooie was dat wij geen woorden nodig hadden. We begrepen het verdriet en de pijn die de ander voelde en dat gaf veel troost.”

Ons motto

Sumi: ”Hoe zwaar het ook is, je komt er uiteindelijk weer bovenop.”

Marlies: ”Ja, en niet alleen. Sumi en ik hebben elkaar erdoorheen gesleept. Hierdoor ontstond er een diepe verbinding tussen ons.”

Sumi: ”Ja, het was ongelooflijk zwaar, maar we hebben ons er samen doorheen geslagen.”

Zo vaak zien we elkaar

Sumi: ”Slechts een paar keer per jaar. Onze huidige partners, die we in 2019 en 2020 leerden kennen, hebben elkaar nog niet eens ontmoet.”

Marlies: ”Dat klinkt misschien gek, maar juist door onze bijzondere vriendschap is het voor Sumi en mij niet nodig om elkaar vaak te zien. We weten dat het goed zit tussen ons. En onze mannen ontmoeten elkaar vanzelf wel een keer.”

Sumi: ”Maar we videobellen wel vaak met elkaar. Dan praten we over alles wat we meemaken.”

Dit typeert ons

Sumi: ”We zien elkaar als soulsisters.”

Marlies: ”Dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar zo voelt het wel. Alsof we elkaar al veel langer



Samen inpakken voor een verhuizing van Sumi



‘We hebben elkaar erdoorheen gesleept waardoor er een diepe verbinding ontstond’



Designweek in Eindhoven

kennen uit een vorig leven.”

Sumi: ”Juist, en daarom is het ook zo fijn dat we dit leven weer met elkaar delen. Samen kunnen we alles aan.”

Op onze bucketlist

Sumi: ”We hebben niet per se wensen samen, maar we gunnen elkaar onze eigen dromen. Zo wil ik later graag met mijn partner Tim een tijd in Indonesië gaan wonen, omdat we daar allebei geboren zijn.”

Marlies: ”O, dat heb ik gedroomd! Ik heb Sumi in haar toekomstige huis in Indonesië gezien.”

Sumi: ”Ja, dat vertelde je. Hoe bijzonder!”

Marlies: ”Ik weet zeker dat deze droom uitkomt, dat kan niet anders. En dan kom ik bij Sumi op bezoek.” ♥

Ja of nee

‘Taboes? Kennen we niet’

Sumi: ”Absoluut, wij bespreken alles met elkaar.”

‘Samen in een huis?’

Geen probleem!

Marlies: ”Sumi en ik hebben allebei ons eigen ruimte nodig, dus zolang we duidelijke afspraken maken, zeker.”

‘Met niemand anders zo vaak de slappe lach’

Sumi: ”Hmm... nee. We zijn erg op elkaar ingespeeld, maar we hebben niet dezelfde humor. We vinden elkaar vooral in de goede gesprekken die we voeren.”

**MET JE
VRIENDIN IN
VRIENDIN?**

Willen jullie meedoen?
Mail dan naar
post@vriendin.nl