

Eefke en Ilona zijn heksenvriendinnen

‘Dit is zo’n  
**bijzondere  
 vriendschap.**  
 Het voelt alsof Ilona  
 mijn zielenzusje is’

**Eefke (41) en Ilona (38) zijn al twintig jaar vriendinnen. In 2020 besloten ze in een opwelling samen de opleiding tot heks te volgen. In dertien manen tijd werden ze ingewijd in de bijzondere wereld van wichelroedes, tarotkaarten en pendels, maar kwamen ze vooral ook nader tot de natuur én elkaar. ‘Al na een kwartier keken Ilona en ik elkaar aan met een blik van: dit is het, dit moeten wij ook gaan doen!’**

*Mét de vijf leukste spreuken van Eefke en Ilona*

Tekst: Renée Brouwer - Foto's: Hanna Geels

**Eefke:** “Ilona en ik hebben elkaar twintig jaar geleden leren kennen in de horeca. We werkten allebei in de bediening in een hotelrestaurant. Ilona liep toen nog stage. We hadden direct een klik met elkaar.”

**Ilona:** “Ik vond Eefke een erg vrolijke meid. Hoe het precies ging, weet ik niet meer, maar we raakten een keer aan de praat en vanaf dat moment waren we vriendinnen. Het voelde meteen heel vertrouwd tussen ons.”

**Eefke:** “Ja, dat was het inderdaad. We hadden allebei een groot gevoel van herkenning bij elkaar. Ik weet nog wel dat ik na die eerste ontmoeting met Ilona tegen

werkten dus allebei in de horeca, maar wilden het liefst voor onszelf beginnen. We zijn allebei doorpakkers en creatief, dus het ondernemen trok ons enorm. We wisten alleen nog niet zo goed wat we dan wilden gaan doen.”

**Ilona:** “Het was ook niet zo dat we meteen samen iets wilden

**‘We begrepen al snel dat hekserij niet gaat over toverdrankjes maken en op bezems vliegen’**

mijn zus zei: ‘Dit is zo’n bijzondere vriendschap. Het voelt alsof Ilona mijn zielenzusje is.’ Vlak daarna raakte ik zwanger en het mooie was dat ik toen al heel snel het idee kreeg om Ilona als peettante te vragen. Tegelijkertijd vond ik dat ook een beetje raar, want hoelang kenden we elkaar nou? Uiteindelijk heb ik dat dus niet gedaan en werd mijn zus de peettante van mijn dochter.”

**Bijzondere lezing**

**Eefke:** “Buiten het werk om spraken we vaak af. We

opzetten. We vonden het gewoon leuk om er met z’n tweeën over te dromen. En onze ambitieuze plannen bleven ook steeds terugkomen. Na een tijdje opende ik een eigen lunchroom en Eefke begon met haar eigen regionale lifestylemagazine.”  
**Eefke:** “Superleuk om te doen! Daarnaast ging ik werken voor een regionaal online platform en dat doe ik nu nog steeds. Een van mijn taken is het ‘vullen’ van de agenda op deze site en in 2020 viel mijn oog op een lezing van Petroesjka Splint, een traditionele heks

Een spreuk voor voorspoed

*Universum, hoor mij aan  
 Zonder geluk kan niemand bestaan  
 Luister alsjeblieft naar wat ik zeg  
 Zend al het goede op mijn weg*

“Wanneer je deze spreuk op de eerste van de maand uitspreekt en wat kaneel van buiten naar binnen blaast, zou dit voorspoed geven.”

die in moderne tijden leeft. Die lezing vond plaats bij ons in de regio en dat verbaasde me eigenlijk, want hier in Noord-Brabant zijn we over het algemeen nogal nuchter. Zelf ben ik ook niet echt zweverig, maar die lezing leek me wel interessant. Enthousiast appte ik Ilona om te vragen of ze zin had om met me mee te gaan. We hadden het samen nog nooit over hekserij gehad, maar zij was wel de eerste aan wie ik moest denken.”

**Ilona:** “En ik vond het meteen hartstikke leuk. Een traditionele heks die vertelt over haar leven... Dat moest wel wat zijn, toch?”

**Eefke:** “Nou, dat was het zeker. Het werd ons al snel duidelijk dat hekserij niet gaat over vliegen op bezems en toverdrankjes maken. Het omvat een veel diepere laag. Al na een kwartier keken Ilona en ik elkaar aan met een blik van: dit is het, dit moeten wij ook gaan doen!”

**Hocus pocus**

**Ilona:** “Het leuke was dat Petroesjka net zo nuchter was als wij. Ze was helemaal niet van de vage hocus pocus, maar legde alles heel duidelijk en nuchter uit. Ook verzorgde ze zelf heksenopleidingen.”

**Eefke:** “Wat ons het meest aansprak, was dat hekserij ▶





voor Petroesjka echt draaide om gedachtekracht, respect voor de natuur, meegaan met de seizoenen en om zelfredzaamheid. Met dat laatste bedoelde ze vooral onafhankelijkheid. Niet alleen als vrouw onafhankelijk zijn van een man, maar ook jezelf te allen tijde kunnen redden."

**Ilona:** "Denk bijvoorbeeld aan het opvangen en drinken van gefilterd regenwater. Het kan prima en het is een heel simpele manier om meer één te zijn met de natuur. Vroeger werd er niet anders gedaan."

**Eefke:** "Na die lezing wilden we ons heel graag inschrijven voor de opleiding, maar helaas zat die al helemaal vol. Echt balen, maar opeens dacht ik: zouden er door alle coronamaatregelen niet alsnog wat mensen afvallen?"

Petroesjka hoopte van niet en lachend grapte ik dat we in de auto onderweg naar huis wel even een spreuk zouden uitspreken. 'Bel maar als er twee mensen zijn afgehaakt,' zei ik. In de auto brabbelden we iets waarvan we hoopten dat het zou werken en de volgende dag werd ik inderdaad gebeld met de mededeling dat er toch nog

twee plekjes over waren. We konden dus de opleiding tot heks gaan volgen!"

**Ilona:** "De volgende maand begonnen we al."

### Theeblaadjes

**Eefke:** "De opleiding duurde dertien manen - dus niet maanden - waarbij we de stand van de maan volgden. Zo spraken we de ene keer af tijdens de Bloedmaan, waarbij de maan een rode gloed om zich heen heeft, en de andere keer tijdens de Jachtmaan, de

gedachtekracht en pendelen."

**Eefke:** "Pendelen is zeker iets voor mij. In het begin vond ik het wel gek, een ketting heen en weer laten gaan om antwoord te krijgen op een bepaalde vraag. Maar het werkt echt. Zo heb ik twee keer 'crypto gependeld'. Ik wilde graag investeren in een cryptomunt, maar wist niet welke, dus liet ik mijn pendel erop los. Toen-ie stopte bij een bepaalde munt, investeerde ik voor vijftig euro. Binnen korte tijd was de waarde

*'Omdat we zelf best nuchter zijn, dachten we ook weleens: wat gaan we nou weer doen?'*

volle maan in oktober. Het was echt heel erg interessant."

**Ilona:** "We leerden niet alleen veel over de maan en wat voor werking die op ons mensen heeft, maar ook over pendelen, tarotkaarten leggen, de genezende werking van kruiden, theeblaadjes lezen, glazen bol kijken..."

**Eefke:** "Ja, dat laatste konden wij niet zo goed."

**Ilona:** "En omdat we zelf best nuchter zijn, dachten we ook weleens: wat gaan we nou weer doen? Toch wilden we ons er wel graag voor openstellen. Het fijne aan de opleiding was dat we van alles een beetje konden proeven. Niks hoeft, alles mocht. Ik had zelf net iets meer affiniteit met kruiden en tarotkaarten en Eefke had dat weer met

vertienvoudigd! En het mooie was dat het daarna nog een keer gebeurde. Ook vond ik met pendelen een keer iets terug wat ik zelf echt niet meer kon vinden. Het ging om een prachtige kaart voor vrienden die gingen trouwen. Opeens was-ie kwijt en ik had het hele huis al overhoop gehaald, maar helaas zonder succes. Toen stelde mijn dochter voor om het eens met pendelen te proberen. Dat was sinds mijn heksenopleiding natuurlijk een grapje bij ons thuis, maar ik dacht: waarom niet? Dus ging ik elke ruimte af met mijn pendel en vroeg ik steeds heel simpel of de kaart in die ruimte lag. Op een gegeven moment kreeg ik een 'ja' in de hal, waar allemaal dozen stonden. Boven elke doos hield

ik mijn pendel en geloof het of niet, maar toen ik boven een bepaalde doos uiteindelijk een 'ja' kreeg, zat die kaart daar ook werkelijk in. Hoewel ik er eigenlijk veel te nuchter voor ben, dacht ik meteen: dit kan geen toeval zijn. Voor mij was het een extra bewijs dat pendelen werkt."

### Vorig leven

**Ilona:** "We gingen ook meerdere keren met z'n allen met wichelroedes het bos in. Dan ga je met een Y- of L-vormige tak op zoek naar energieën en verborgen waterbronnen, metalen en aardstralen. Stonden we bijvoorbeeld bij een boom, zagen we opeens de aura eromheen heel duidelijk naar voren komen. Echt magisch was dat. Normaal gesproken stond ik helemaal niet stil bij dat soort dingen, maar door Petroesjka ging ik heel anders

Een spreuk voor meer zelfvertrouwen  
*Ik ben hier en ik mag er zijn.  
 Niemand houdt mij ooit nog klein.  
 In mij schuilt een grote kracht. Ook als jij  
 dat niet verwacht. Ik kan alles aan.  
 En zal stevig blijven staan.*  
 "Het kan helpen als je hierbij in de spiegel kijkt."

naar de wereld kijken en werd ik me ook bewust van het feit dat alles in de natuur leeft."

**Eefke:** "We leerden niet alleen hoe magie werkt, maar ook hoe we het zelf in onze eigen levens konden toepassen. En af en toe werd dat best persoonlijk. Als Ilona bij het lezen van tarotkaarten werd geraakt, kon ik daar ook echt emotioneel van worden. Door onze heksenopleiding groeiden Ilona en ik nog dichter naar elkaar toe."

**Ilona:** "Ook hebben we heel sterk het gevoel dat we in een vorig leven bevriende heksen zijn geweest. Ik kan het niet echt uitleggen, maar sinds we

ons bezighouden met hekserij, valt alles op z'n plek voor ons. Ik weet zeker dat wij dit samen eerder hebben gedaan."

**Eefke:** "Ik ook en ik zie ons daar nog weleens achter komen, via een hypnose- of regressiesessie waarbij we teruggaan naar dat vorige leven samen."

**Ilona:** "Ja, dat lijkt me heel interessant om te ervaren!"

### Volgende stap

**Eefke:** "In november zijn we officieel ingewijd als heks. Wat die inwijding precies inhoudt, mogen we helaas niet vertellen, maar ik vond het heel speciaal." ▶

### Een spreuk voor rust en gezondheid

*Stuur liefde en rust  
 mijn huis in en  
 gezondheid voor mij  
 en mijn gezin!*

"Doe dit tijdens het koken en roer drie keer bewust met de klok mee terwijl je de spreuk hardop of in gedachten uitspreekt."



Een spreuk voor  
(jawel) een parkeerplek

*Maak me blij,  
hou een parkeerplaatsje  
voor me vrij!*

"Deze spreuk behoeft geen uitleg, toch?"

Een blad over de nuchterheid van hekserij en de magie van spiritualiteit, waarbij we vooral willen informeren, amuseren en verwonderen."

**Ilona:** "Voor ons is het een cadeautje om dit blad samen te mogen maken. Voor *HX Magazine* ontmoeten we namelijk de meest inspirerende mensen op het gebied van hekserij en magie. Ook verdiepen we ons in verschillende subonderwerpen, dus voor ons is het net zo leerzaam als voor de lezers."

**Eefke:** "Dat die lezing van Petrosjka uiteindelijk heeft geleid tot dit tijdschrift, vinden we fantastisch. Alsof het zo moest zijn."

Een spreuk voor lekkere eieren

*Lieve kippen, wat een  
werk! Geef mij eieren,  
gezond en sterk*

"Spreek deze spreuk uit tijdens het voeren van de kippen."

*'Ik weet zeker dat we in een  
vorig leven ook bevriende  
heksen zijn geweest'*

**Ilona:** "Dat was het zeker. Door de heksenopleiding ben ik anders in het leven komen te staan. Ik voel me nu echt een kruidenvrouwetje en vind het heerlijk om in mijn eigen moestuin groente en fruit te kweken. Ook heb ik sinds dit leuke avontuur kippen in mijn tuin, waardoor ik altijd heerlijke verse eieren heb."

**Eefke:** "Het is zo leuk om te zien hoe we ons ontwikkeld hebben door deze heksenopleiding. We leven in een wereld waarin steeds meer mensen zichzelf kwijtraken en daarom besloten Ilona en ik onze kennis over hekserij met anderen te gaan delen. Dat doen we door middel van ons eigen tijdschrift, *HX Magazine*."

**Ilona:** "Precies, zo voelt het voor mij ook. Die lezing was het begin van onze spirituele reis samen, en het magazine is de volgende stap. Het is heel speciaal om dit samen te mogen doen." ■

*Wil je meer weten over Ilona, Eefke en HX Magazine?  
Kijk op: [www.hx-magazine.nl](http://www.hx-magazine.nl).*