

# Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Sietske (35) en Ellen (34) over hun bijzondere vriendschap. "Dat Ellen een paar uur bij mij in het ziekenhuis mocht zijn, gaf me echt een boost. Even was ik weer Sietske en niet meer ziek."

## 'Onze vriendschap is zo hecht, we zijn net zussen'

*Ellen (34)*

**Werk:** zelfstandig reisadviseur  
**Thuis:** getrouwd met Vincent (36) en moeder van dochters Lieke (5) en Jasmijn (2)  
**Hobby's:** reizen, lezen, bourgondisch eten en drinken



*Sietske (35)*

**Werk:** zelfstandig reisadviseur  
**Thuis:** getrouwd met Edwin (35) en moeder van zoon Marnix (4) en dochter Vera (3)  
**Hobby's:** reizen, films kijken, muziek luisteren, gezellig afspreken met vrienden



"In februari 2012 gingen we samen met onze mannen op vakantie in Lapland."



De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik...

Ellen: "... wat stelt zij veel vragen! We deden allebei de hbo-opleiding toerisme en Sietske was in 2006 net ingestroomd in mijn klas. Ze was nogal aanwezig en eigenlijk vond ik haar een beetje irritant, haha!"

Sietske: "Ik had helemaal niet door dat ik zo aanwezig was. Ik kwam van de pabo en daar was het heel normaal dat je tijdens de les enthousiast meedeed. Zelf vond ik Ellen vooral perfectionistisch. Toen we met vier anderen voor een opdracht een reisbureau moesten opzetten, viel het mij op hoe rustig en gestructureerd ze was. Heel anders dan hoe ik zelf te werk ging. Ik was veel drukker en rommeliger."

We werden vriendinnen toen...

Ellen: "... we met vier studiegenoten voor 120 studenten een reis naar Helsinki organiseerden. Sietske is erg spontaan en ik ben wat introvert. Hierdoor kon ik veel leren van haar en ik besepte dat ze juist heel leuk was."

Sietske: "Door deze samenwerking

hadden we intensief contact met elkaar. Daarnaast woonden we allebei in Delft, dus al snel reden we elke dag samen naar school. Zo leerden we elkaar steeds beter kennen. We hadden echt een goede klik."

Zo ging het verder...

Sietske: "Na onze studie werkten we eerst allebei bij verschillende reisorganisaties. Na zeven jaar begon ik voor mezelf als reisadviseur. Ellen volgde drie jaar later."

Ellen: "Later gingen we in dezelfde wijk wonen. We hadden ons allebei ingeschreven voor een nieuwbouwproject en tot onze grote verrassing werden we beiden ingeloot. Samen met onze mannen zochten we onze keukens uit en richtten we onze huizen in. Dat was zo leuk om mee te maken!"

## Sweet memory

Ellen: “We waren een keer op werkreis in Calpe in Spanje. In een gezellig restaurant gingen we wat eten en natuurlijk namen we er ook een lekkere kan sangria bij. Daarna kregen we er nog één van het huis. Nou, we hebben toen echt de avond van ons leven gehad.”

Sietske: “Op dat moment voerden we de meest diepgaande gesprekken, maar de volgende dag hadden we geen idee waar we het over gehad hadden. Wat we ons nog wel herinnerden, was dat we op de terugweg naar ons hotel uitgebreid met palmbomen hadden geknuffeld. De volgende dag kwamen we niet meer bij!”

## In goede tijden en slechte tijden

Ellen: ‘Momenteel gaan we door een zware periode. We hadden beiden een succesvol bedrijf, maar toen kwam corona, en moesten we alles omboeken. Hopelijk trekt de reisbranche deze zomer weer aan. We proberen positief te blijven.’

Sietske: “In december 2020 kreeg ik helaas nog meer slecht nieuws: ik heb eierstokkanker met uitzaaiingen in mijn onderbuik. Een harde klap, maar ik ben erg strijdlustig. Het is de verwachting dat ik door middel van chemotherapie en een operatie over een tijdje helemaal kankervrij zal zijn. Dan is het alleen nog de vraag of het terugkomt of niet. Daar denk ik liever niet te veel over na.”

Ellen: “Het is vreselijk dat Sietske zo ziek is. Het liefst zou ik alles voor haar doen, maar ik kan zo weinig. Toen ze met Kerst in het ziekenhuis lag, kreeg ik het met veel moeite voor elkaar dat ik samen met haar



Zomer 2017: Sietske is zwanger van Vera.



Op 1 juli 2011 trouwde Ellen met Vincent. Sietske was de ceremoniemeester.

‘Als corona ons iets geleerd heeft, is ’t dat je niet moet wachten met het najagen van je dromen’



Juni 2009, op Ellens afstudeerfeestje.

onze favoriete film, *Love actually*, mocht kijken. Dat was zo fijn.”  
Sietske: ‘Het was het beste medicijn op dat moment. Dat Ellen een paar uur bij mij mocht zijn, gaf me echt een energieboost. Even was ik weer gewoon Sietske en niet meer ziek.’

## We zien elkaar...

Sietske: “Dagelijks. Omdat we zo dicht bij elkaar wonen, stappen we vaak even bij elkaar binnen.”  
Ellen: “Daarom is het ook niet echt makkelijk dat ik binnenkort samen met mijn gezin ga emigreren naar Noorwegen. Na alles wat Sietske en ik hebben meegemaakt, lijkt het misschien een gekke keuze, maar mijn man en ik willen dit al zo lang. Ik vind het alleen erg vervelend om Sietske juist nu ‘achter te laten’. Gelukkig ziet zij het niet zo. Ze staat juist helemaal achter mijn keuze.”  
Sietske: “Natuurlijk sta ik daarachter. Als corona ons iets geleerd heeft, is dat je niet moet wachten met het najagen van je dromen. Ik vind het daarom heel stoer van Ellen. Voor onze vriendschap niet uit waar we wonen. Wij zijn zo hecht, we zijn net zussen. Binnen twee uur kan ik in Noorwegen zijn. En verder gaan we heel veel videobellen met elkaar!” ♡

**MET JE VRIENDIN IN VRIENDIN?**

Willen jullie meedoen?  
Mail dan naar  
post@vriendin.nl