

SOFIES BROER  
VERDWEEN ACHT  
JAAR GELEDEN  
SPOORLOOS

# ‘Ik bleef achter met een groot zwart gat in mijn hart’

Sofie Leemans (41, psycholoog) leeft met haar familie al bijna acht jaar in onzekerheid. Op 21 november 2013 verdween haar broer Jelle, en sindsdien is er nooit meer iets van hem gehoord of gezien.

“Het niet weten zal altijd blijven knagen.”

“Mijn jongere broer Jelle was een echte levensgenieter.

Hij hield van een feestje, was erg sociaal en stond altijd klaar om anderen te helpen. Als er ook maar iets was, belde hij of stond hij plotseling 's avonds laat aan mijn deur. We schelen zes jaar met elkaar en hadden een sterke band. Niet alleen qua uiterlijk leken we veel op elkaar, ook wat ons karakter en onze interesses betreft waren we twee handen op één buik. Jelle had zo'n aanstekelijke lach. Als hij lachte, lachte iedereen met hem mee. Ik herinner me een filmpje waarop hij gek

deed met ons toen nog kleine neefje. Iedereen die erbij was, moest lachen om iets wat Jelle deed. Twee weken later was er niks meer van die fijne, zorgeloze sfeer over. Jelle raakte op een dag vermist en sindsdien kon ik het heel lang niet meer aan om dat filmpje terug te zien...

Het gebeurde op donderdag 21 november 2013. Jelle had op die dag in de middag met zijn vriendin afgesproken bij een bouwbeurs. Hij had een huis gekocht en zijn vriendin zou bij hem gaan wonen. Omdat Jelle het huis aan het verbouwen was, wilde hij met haar inspiratie opdoen. Werk had hij op dat moment niet. Hij was vertegenwoordiger van speciale auto-software, maar door een verandering van zijn functie zat hij tijdelijk zonder werk. Toch moest hij met de auto nog even ergens naartoe die ochtend en sprak hij met zijn vriendin af om elkaar later te zien. Maar die middag kwam hij niet opdagen bij de bouwbeurs. Zijn vriendin probeerde hem te bereiken, maar tevergeefs. Zelf liet hij ook niks horen. Hoewel Jelle wel vaker te laat kwam, was het niks voor hem →

‘ZIJN AUTO STOND NETJES  
GEPARKEERD, MAAR NIET OP  
SLOT EN MET DE SLEUTEL ER  
NOG IN. JELLE WAS NERGENS  
TE BEKENNEN’



om dat niet even door te geven. Iets klopte er dus niet. Zijn vriendin maakte zich zorgen en belde mijn moeder, of die misschien iets had gehoord. Dat was niet zo. Mijn moeder gaf het door aan mijn vader, mijn zus en aan mij, maar ook wij wisten niet waar Jelle was. We probeerden hem te bellen, maar zonder succes. Daarom belde mijn moeder die avond de politie. De agent die ze sprak, gaf aan dat ze vaker soortgelijke telefoontjes kregen en dus niet direct gealarmeerd waren.”

### Geen concreet bewijs

“We hoopten op een teken van leven van Jelle, maar er kwam niets, waardoor we steeds ongeruster werden. De volgende dag gingen we met z’n allen naar het politiebureau in de hoop dat we serieus werden genomen. Toch was er voor de politie nog geen aanleiding om aan te nemen dat er een probleem was. Jelle was immers volwassen – hij was ten tijde van zijn vermissing 27 – en zelf met zijn auto van het huis van zijn vriendin weggegaan. Niks wees er volgens de politie op dat er iets ernstigs aan de hand was. Tenzij daar een concreet bewijs voor was, zoals het terugvinden van zijn auto onder verdachte omstandigheden of op een vreemde plek. Ik voelde me machteloos. Hoe langer het duurde, hoe ongeruster ik werd. Omdat we niet op de hulp van de politie konden rekenen, besloten we te proberen om Jelle zelf te traceren. Dat

‘HET GEKKE WAS DAT IK NIET ZO GOED WIST WAAR IK PRECIES VERDRIETIG OM MOEST ZIJN, WE WISTEN HELEMAAL NIKS’

deden we met een zoektocht op plekken waarvan we het vermoeden hadden dat zijn auto daar kon zijn. Helaas zonder resultaat. Die vrijdag ging voorbij en we hoorden nog steeds niks van hem. Ook op zaterdag was het stil. Al die nachten sliep ik slecht. Ik leefde in een roes. Ik had continu het gevoel dat er iets niet goed zat. Het was zo onwerkelijk allemaal. Ik had geen idee waar Jelle was en vroeg me af of hij zich misschien in de nesten had gewerkt. Allerlei scenario’s gingen door mijn hoofd. Ik wist gewoon niet wat ik moest denken.

Op zondag plaatste ik een oproep op Facebook over zijn vermissing. Het bericht werd massaal gedeeld, en daardoor kregen we veel tips binnen. Niet alles konden we nagaan, maar één tip leidde wel tot het terugvinden van Jelles auto. Iemand had hem zien staan, nota bene vlak bij mijn huis. Het was heel vreemd toen ik hem zag. Daar stond ie, om de hoek in mijn straat, netjes geparkeerd, maar niet op slot en met de sleutel er nog in. Jelle was nergens te bekennen. Het zorgde bij mij voor nog meer zorgen en vragen. Was hij die donderdag toch teruggekomen van zijn afspraak ‘s ochtends? Had hij misschien nog geprobeerd om mijn huis te bereiken?”

### Drugsgelateerd

“Het leek of we in een slechte film zaten. Doordat we de auto van Jelle onder verdachte omstandigheden hadden teruggevonden, nam de politie zijn vermissingszaak toch serieus. Zijn auto was terug, maar wie had hem teruggereden? Jelle zelf, of iemand anders? En waar was Jelle? Om een paar dingen uit te sluiten, vroeg de politie aan ons of het mogelijk was dat Jelle ergens opeens een nieuw leven was begonnen. Of dat hij misschien suïcidaal was. Maar dat was allebei niks voor hem. Hij hield van het leven en zou nooit zo lang niets aan ons laten horen. De politie startte daarom die week een uitgebreid onderzoek. Omdat wij als familie niet waren benaderd voor losgeld of iets dergelijks, sloten ze een ontvoering al snel uit. Na enkele dagen kwam de politie met het nieuws dat Jelles vermissing drugsgelateerd kon zijn. Ze waren erachter gekomen dat Jelle in Nederland drugs opkocht en in België doorverkocht. Hoewel het groot nieuws was, verbaasde het me niet. Ik had al langer vermoedens dat Jelle dingen deed die niet helemaal oké waren. Ik had het hem weleens gevraagd, maar hij zei dan dat ik me geen



zorgen moest maken. Omdat ik hem vertrouwde, liet ik het erbij. Toch had ik wel mijn vraagtekens bij de aankoop en verbouwing van zijn huis. Ik vroeg me af hoe hij dat in zijn eentje kon bekostigen, maar besprak het verder niet met hem. Dat klinkt misschien gek, maar ik ging ervan uit dat hij wist wat hij deed. Ik bemoeide me ook niet met zijn financiën. Ik was wel boos toen ik hoorde met wat voor soort zaken hij zich had beziggehouden. Ik vroeg me af of hij dood was en voelde me verdrietig, maar het gekke was dat ik niet zo goed wist waar ik precies verdrietig om moest zijn. We wisten verder helemaal niks. Mijn hoop op een goede afloop werd echter met de dag kleiner, juist omdat het allemaal zo lang duurde.

‘IK VERTELDE MEZELF DAT JELLE NOG KON LEVEN. HET WAS EEN BOEI OM NIET TE VERDRINKEN, EEN FANTASIE DIE IK WILDE GELOVEN’

Jelle heeft nooit met mij besproken wat hij deed, dus ik moet het vooral voor hem invullen, maar ik denk dat het voor hem een makkelijke en snelle manier was om extra geld te verdienen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het voor zichzelf bagatelliseerde. Ik geloof niet dat hij zichzelf als een drugskoerier of dealer zag. Ik begrijp wel waarom hij het mij nooit heeft verteld. Hij wist heus wel dat het verkeerd was wat hij deed. En dat ik hem daar op zou aanspreken als ik het wist.”

### Niet meer in leven

“Doordat ik in een roes leefde, weet ik niet meer precies hoelang het duurde voor we hoorden dat de politie ervan uitging dat Jelle niet meer leefde. Ze vermoedden dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. De reden was niet duidelijk. Ook zijn lichaam konden ze niet vinden. Ze hadden wel een verdachte van de vermoedelijke moord op het oog, maar helaas niet genoeg bewijs. Het was een grote schok, maar het voelde vooral ook heel onwerkelijk. Mijn →



## 'HET HEEFT LANG GEDUURD VOORDAT ER WEER RUIMTE KWAM VOOR DINGEN DIE NIET MET JELLE TE MAKEN HADDEN'

emoties gingen alle kanten op. Ik was intens verdrietig, daarna boos en dan weer heel erg teleurgesteld dat de politie ons geen zekerheid kon geven. Soms duwde ik het weg en vertelde ik mezelf dat Jelle nog kon leven. Het was voor mij een boei om niet te verdrinken, een fantasie die ik graag wilde geloven. Een begrafenis konden we niet regelen. Ik bleef achter met een groot zwart gat in mijn hart. De impact was enorm. Niet alleen was ik plotseling mijn broer kwijt, het voelde ook alsof ik mijn ouders was verloren. Ze zaten vol verdriet, maar konden er niet met elkaar over praten. Mijn zus is helemaal geen prater, dus ik voelde me regelmatig alleen. Er was veel te veel verdriet binnen ons gezin en het heeft lang geduurd voordat er weer ruimte kwam voor dingen die niet met Jelle te maken hadden. Maar zelfs als we nu bij elkaar zijn, hebben we het vaak over hem. Hij zal altijd een onderdeel van ons gezin en van ons leven blijven."

### Nooit opgelost

"Inmiddels zijn we bijna acht jaar verder. Ondanks herhaalde oproepen van de politie voor de gouden tip is de vermissingszaak van Jelle nooit opgelost. We weten nog steeds niet wat er met hem is gebeurd en dat is vreselijk. Af en toe overvalt het me nog. Dan denk ik: hij is er echt niet meer. Het voelt zo

surrealistisch. Mijn vader denkt soms aan de laatste minuten van Jelle. Hij vraagt zich dan af of hij pijn heeft geleden en wat er op dat moment door zijn hoofd ging. Zelf denk ik daar liever niet aan, dat vind ik te pijnlijk. Bovendien los ik er niks mee op. Het niet weten zal altijd blijven knagen. Ik hoop echt dat het lichaam van Jelle ooit wordt teruggevonden. Als hij om het leven was gekomen door een ongeluk was dat ook verschrikkelijk geweest, maar dan hadden we afscheid van hem kunnen nemen. Nu hadden we helemaal niks om te begraven. Jelle was gewoon in één keer weg.

Nadat zijn vermissing groot nieuws werd, werd Jelle door veel media omschreven als crimineel. Ergens begrijp ik dat wel, maar ik zou dat woord nooit gebruiken, want naar mijn mening heeft hij gewoon een fout gemaakt. Niet iedereen dacht daar zo over. In de reacties onder nieuwsberichten over hem stond er bijvoorbeeld: 'Eigen schuld, dikke bult, moet je maar niet dealen.' Toen dacht ik echt: hoe kun je dat nou schrijven? Jelle was zo veel meer dat. Hij was een broer, een zoon, een vriend, een oom. Hij was pas 27 jaar en in de bloei van zijn leven. Het was niet goed wat hij deed, maar moest hij daar dan echt zo'n hoge prijs voor betalen? Als ik eraan terugdenk, kan ik er nog kwaad om worden. Sommige mensen weten echt niet wat ze zeggen."

### Op reis

"Een jaar na zijn vermissing ben ik voor langere tijd op reis gegaan. Ik had het gevoel dat ik verdronk in het verdriet van mijn familie en van mijzelf en had heel erg de behoefte om weer op adem te komen. Niet iedereen vond dat leuk, ik denk dat anderen dachten dat het een vlucht was. Misschien was dat het ook, maar naar mijn idee was ik niet alleen. Jelle en ik hadden het er weleens over gehad om ooit samen te gaan reizen. Dat besloot ik nu uit zijn naam te doen. En het gekke was, ik heb hem tijdens mijn reis zo vaak bij me gevoeld. Zo ging ik eerst voor drie maanden als vrijwilliger in Botswana werken. Overal waar ik kwam, had ik gesprekken met hem in mijn hoofd. Als ik op zoek was naar een nieuwe bestemming of twijfels had over iets, 'besprak' ik dat met hem. Het reizen deed me echt goed. Na ongeveer een halfjaar belandde ik in Zuid-Afrika, en daar kom ik nog steeds regelmatig. Als ik Jelle nog één keer zou kunnen spreken, zou ik tegen hem willen zeggen dat het oké is.

Natuurlijk ben ik boos op hem geweest. Maar ik weet zeker dat hij ons nooit kwaad heeft willen doen. Ik denk dat hij het heel moeilijk zou hebben gevonden om te zien hoeveel verdriet wij om zijn vermissing hebben gehad. Ik heb nog steeds contact met zijn vriendin. Ook zij heeft het ontzettend moeilijk gehad. We missen Jelle enorm. Mijn moeder heeft het zwaar, maar gelukkig gaat het langzaamaan iets beter met haar. Hoe moeilijk het ook was, we hebben er voor onszelf een weg in gevonden en ik zou dat graag aan Jelle willen meegeven als dat kon. Ook wil ik hem bedanken om wie hij was. Ik mis hem ontzettend, denk nog elke dag aan hem. Dat zal ik de rest van mijn leven blijven doen." ■



### BELONING VAN € 15.000

Op 9 april 2019 werd er in het tv-programma *Opsporing verzocht* aandacht besteed aan de vermissing van Jelle. De hoofdofficier van Justitie in Breda loofde toen een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidde tot de oplossing van de zaak. Tot op heden is die tip niet binnengekomen. Volgens de politie richtte het onderzoek zich vooral op het vinden van Jelles lichaam en de verantwoordelijken achter zijn waarschijnlijke dood. Een officiële verdachte is nooit aangehouden. *Meer informatie: opsporingverzocht.avrotros.nl/zaken/item/sinds-2013-vermiste-jelle-leemans-mogelijk-vermoord*

NIEUWE HEERLIJKE GUMMIES  
VOOR JE HAAR

## Mijn haar heeft nu een prachtig volume

Kristina is 32 jaar en werkt als projectleider. "Ik heb jarenlang handenvol geld uitgegeven aan de duurste shampoos, omdat ik meer volume in mijn haar wilde. Toen ben ik begonnen met Hair Volume™ - gummies en sindsdien is mijn haar veel sterker en heb ik veel meer volume dan vroeger. En mijn haar groeit ook veel sneller dan voorheen."



Jarenlang gaf Kristina veel geld uit aan dure shampoos. Tot haar verdriet brak haar haar gemakkelijk af en had het geen volume. "Ik heb altijd mooi en dik haar gewild. Het was echt een probleem om volume in mijn haar te krijgen en het dik te laten lijken. En als ik stress had, ging mijn hoofdhuid irriteren, waardoor mijn haar er nog dunner en dood uitzag."

### Sterker haar met meer volume - met Hair Volume-gummies!

Ik ben begonnen met een maand lang 2 gummies per dag en ik zie en voel echt dat mijn haar is veranderd.

### Ze had moeite met het slikken van pillen

"Ik koos voor deze heerlijke gummies, omdat ik niet zo goed ben in pillen slikken. Voor mij zijn ze ideaal, omdat ik alleen maar hoeft te kauwen om mooier haar te krijgen. Bovendien hebben ze een heerlijke appelsmaak".

Ik verzorg mijn haar aan de buitenkant, maar ik heb het beste resultaat gekregen nu ik het ook van binnenuit verzorg. Mijn haar is sterker geworden en breekt minder snel. Mijn haar is nog nooit zo gezond en mooi geweest.

Verkrijgbaar bij: **Etos**

**ACTUEEL**  
Bestel Hair Volume Gummies vandaag en krijg het direct aan je deur geleverd.

Bestel bij: **etos.nl** en **newnordic.nl** andere online gezondheidswinkels.

### VRAGEN?

Bel 010-221 10 58  
of kijk op:  
**www.newnordic.nl**

