

Hartsvriendinnen

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Sharita (43) en Vandhana (43) over hun bijzondere vriendschap.

‘In Amerika maakten we samen Miami Beach onveilig’

SHARITA (43)

Thuis: samenwonend met Navin (47) en moeder van Gianni (16)

Werk: finance manager

Hobby's: voetballen, dansen, de natuur in trekken

VANDHANA (43)

Thuis: getrouwd met Jacek (41) en moeder van Damian (13), Dylan (11) en Dean (8)

Werk: projectmanager IT

Hobby's: koken, reizen, lezen



De laatste dag van de vakantie in Miami.



1993: de 15de verjaardag van Sharita in Suriname.



Vandhana op vakantie in Suriname in 2018. Lekker samen chillen op zondag.



Vakantie in Miami, 2014. Met nieuwe zonnebrillen op in een stoere cabrio.

We kennen elkaar vanaf...

Vandhana: "... de basisschool in Suriname. Op mijn negentiende verhuisde ik met mijn ouders naar Nederland, Sharita woont nog steeds daar. Hoewel we van jongs af aan bij elkaar op school zaten, kregen we pas rond ons veertiende echt contact. We konden het goed met elkaar vinden en werkten graag samen. En ik vond dat ze een heel vriendelijke uitstraling had. Zo werden we vriendinnen."

Sharita: "Het was altijd gezellig samen. Na school spraken we

vaak bij een van ons thuis af."

Vandhana: "Ik ben heel streng opgevoed, dus ik mocht alleen thuis of bij mijn vriendinnen afspreken. Samen zwemmen of naar de bioscoop zat er dus helaas niet in." Sharita: "Voor ons maakte het niet uit. Als we maar konden chillen."

Vandhana: "Onze vriendschap werd nog intenser toen ik met mijn ouders en broers en zussen naar Nederland verhuisde. Ik was erg verdrietig, want het zou lang duren voordat ik Sharita weer zou zien. Eenmaal in Nederland schreven we ellenlange

brieven. Lekker ouderwets nu, maar toen hadden we nog geen internet en mobiele telefoons."

Sharita: "Ik keek altijd uit naar post van Vandhana. We vertelden zo veel aan elkaar. Wat ze bijvoorbeeld allemaal in Nederland meemaakte en hoe het met mij in Suriname ging."

Het leukste wat we hebben meegemaakt, is...

Sharita: "... onze vakantie in Amerika. Met z'n tweeën gingen we in 2014 naar Miami. Vandhana vloog er vanuit Nederland naartoe

en ik vanuit Paramaribo. Vanaf het moment dat we elkaar op het vliegveld in Miami zagen, was het één groot feest. We huurden een cabrio en reden er als echte locals rond.

De volgende dag gingen we los met shoppen. Met onze nieuwe zonnebrillen en outfits maakten we Miami Beach onveilig, haha!”

Vandhana: “We gingen naar hippe clubs en dansten avonden lang.”

Sharita: “En, niet onbelangrijk: we gingen naar de Chippendales!”

Vandhana: “Ooo ja, dat was ook érg leuk! Het was echt een geweldige vakantie. We voelden ons zo thuis in Miami. We hebben er zelfs hardgelopen, alsof we er woonden!”

Sharita: “De hele vakantie duurde maar acht dagen, maar het leek veel langer.”

bloedheet was, had ik er geen beha onder. Zat ik daar, halfnaakt. Ik kon wel huilen. De scooter was erg beschadigd en ik voelde me ontzettend schuldig. Gelukkig kon de schade gerepareerd worden. Achteraf hebben we er nog vaak om gelachen. Zo onhandig weer van mij”

Dit waardeer ik in haar

Vandhana: “Sharita en ik denken over veel dingen hetzelfde. Hierdoor begrijpt ze mij als ik ergens mee zit of gewoon even wil kletsen. En ze staat altijd voor me klaar.”

Sharita: “Vandhana zal me nooit veroordelen en laat me altijd in mijn waarde. Het voelt zo vertrouwd met haar. Als ik in Nederland ben, haalt ze me vaak op en dan logeer ik ook bij haar.”

Vandhana: “O nee, daarvoor moet je inderdaad niet bij mij zijn. Ik heb helemaal niks met voetbal.”

Het liefst zouden we...

Sharita: “... elkaar dit jaar nog zien. We hadden al afgesproken dat Vandhana naar Suriname zou komen en ik naar Nederland, maar door corona hebben we dat helaas moeten uitstellen.”

Vandhana: “Het zou mooi zijn als het in de zomer nog lukt, maar ik denk het eigenlijk niet. Erg jammer, maar het komt wel weer. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Zo vaak spreken we elkaar

Sharita: “Maandelijks via video-bellen. We appen ook regelmatig met elkaar.”



Vandhana thuis.

‘We zijn allebei positief ingesteld en vooruitstrevend en helpen graag anderen’



Sharita. Lekker uit eten.



Sharita in 2001 op vakantie in Nederland. Samen met schoolvrienden naar attractiepark Walibi.



Sharita op vakantie in Nederland in 2018. Samen naar een Bollywoodshow in Rotterdam.

Hier hebben we het meest om gelachen

Sharita: “Wij lachen altijd.”

Vandhana: “Dat klopt. Vooral om genante dingen. Zo hebben we het nog vaak over die keer dat ik op mijn zeventiende op de nieuwe scooter van Sharita reed. Ik wilde wel een stukje rijden met Sharita achterop. Maar op de een of andere manier gaf ik te veel gas, waardoor we meteen tegen een schutting aan knalden. We vielen allebei achterover en door de val knapte mijn jumpsuit open. Omdat het

Hierin verschillen we het meest

Sharita: “Eigenlijk zijn we best hetzelfde: positief ingesteld, vooruitstrevend en we helpen graag anderen. Daarom kunnen we ook zo goed met elkaar praten.”

Vandhana: “Qua karakter lijken we inderdaad veel op elkaar. Het zijn meer de kleine dingen waarin we verschillen. Sharita is bijvoorbeeld best kieskeurig met eten, terwijl ik juist graag nieuwe dingen uitprobeer.”

Sharita: “Verder hou ik van voetballen en Vandhana niet.”

Vandhana: “Eigenlijk maakt het niet uit hoe vaak we elkaar spreken. We zijn vriendinnen voor het leven.” ♡

MET JE VRIENDIN IN VRIENDIN?
Willen jullie meedoen?
Mail dan naar
post@vriendin.nl