

Hartsvriendinnen

Raken jij en je vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Linda (48) en Shanna (37) over hun bijzondere vriendschap. **Shanna: "Linda hielp mijn moeder met het schrijven van een afscheidsbrief."**

'Ze doet het toch maar even, en ook nog met humor'

LINDA (48)
Thuis: getrouwd met Etien (56) en moeder van Rosalie (14)
Werk: publiciteitsexpert
Hobby's: wandelen, koken, naar de sauna gaan

SHANNA (37)
Thuis: single
Werk: mede-eigenaar verhuisbedrijf
Hobby's: tuinieren, koken, musea bezoeken

Shanna



'Ja, hallo! We kwamen als een soort invasie in jouw huis!'



De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik...

Linda: "... wat een leuke vrouw. We ontmoetten elkaar op een netwerkbijeenkomst in onze woonplaats. Shanna was toen ook nog fotograaf en dat vond ik interessant voor mijn werk. Een tijdje later spraken we af." Shanna: "Er was direct een klik. We besloten samen te werken en bedachten leuke projecten voor ondernemers om meer publiciteit te krijgen. Een geweldige tijd, maar uiteindelijk besloten we ons toch allebei weer meer op onze eigen

ondernemingen te richten. Ondertussen hielden we contact."

Echt goede vriendinnen werden we toen...

Linda: "... ik twee jaar geleden met mijn man en dochter tijdelijk bij Shanna woonde. We waren thuis flink aan het verbouwen en omdat zij een groot huis heeft, vroeg ik of we misschien een maand een verdieping konden huren." Shanna: "Nou, zo ging het niet helemaal. Linda wilde juist ergens anders een appartement regelen en ik zei toen dat ze gewoon bij mij

moest logeren. En natuurlijk wilde ik daar geen geld voor, maar voor Linda voelde dat niet goed, dus toen betaalde ze me toch." Linda: "Ja, hallo! We kwamen met z'n drieën als een soort invasie in jouw huis!" Shanna: "Wat ik juist gezellig vond. We groeiden in die periode nog meer naar elkaar toe en hadden veel lol." Linda: "De verbouwing duurde zes weken. Gelukkig ging alles goed. Mijn man en dochter kunnen het goed vinden met Shanna."

wij wisten geen nudistenplek, maar dat maakte hem blijkbaar niet uit. Jammer voor Shanna dat hij geen Idris Elba was."

In goede en slechte tijden

Shanna: "We staan 24 uur per dag voor elkaar klaar. Toen mijn moeder vorig jaar ernstig ziek werd, heeft Linda haar geholpen met het schrijven van een afscheidsbrief naar mij en mijn vader. Daar ben ik haar nog erg dankbaar voor. Mijn moeder overleed eind juni 2020." Linda: "Ik vond het een eer om te doen. Als ik er nu aan denk, grijpt het

Meest gelachen

Linda: "Op onze vakantie in Ibiza!" Shanna: "We waren er met z'n tweeën en hadden een scooter gehuurd. Het was zo'n opgevoerd ding waar je in Nederland eigenlijk je motorrijbewijs voor nodig hebt. Op Ibiza worden niet zo veel eisen gesteld, dus daar gingen we, in ons zomerjurkje en slippers met twee van die grote dophelmen op ons hoofd." Linda: "We leken net Bob en Annie de Rooij. Het zag er niet uit, maar we hebben ontzettend gelachen. Op ons scootertje verkenden we het hele eiland. Op een gegeven moment waren we in een afgelegen baai, waar we geconfronteerd werden met een man die poedelnaakt besloot te zonnebaden. Het was voor zover

me nog aan. Ik heb de gesprekken met Shanna's moeder opgenomen, zodat zij en haar vader ze later terug kunnen luisteren als ze daar behoefte aan hebben." Shanna: "Voor nu is dat nog te vroeg, maar ik vind het heel erg lief dat Linda daaraan gedacht heeft."

Bewondering voor elkaar

Shanna: "Linda ziet altijd het goede en positieve in alles en iedereen. Ik kan wat terughoudender zijn." Linda: "Ik bewonder vooral Shanna's veerkracht. Zij heeft het afgelopen jaar zo veel moeten doorstaan..." Shanna: "Tja, soms heb je geen keus en moet je wel." Linda: "Ja, dat zeg je altijd wel, maar je doet het toch maar even. En ook

zeggen dat ze iets niet wil of iets niet doet, ik denk er meestal wat langer over na." Shanna: "Verder is Linda best spiritueel en ik ben dat totaal niet." Linda: "Shanna's onderbuikgevoel is wel leidend in wat ze doet. Da's ook spiritueel."

Zo vaak zien we elkaar

Linda: "Wat minder vaak door corona, maar we bellen en appen elke dag." Shanna: "Vooral via WhatsApp praten we de hele dag. We zeggen nog niet eens 'hallo' of 'hoe gaat het', het is gewoon een gesprek dat eindeloos voortduurt." Linda: "Meestal sturen we elkaar ook grappige filmpjes en dan liggen

nog met veel humor. Wat er ook gebeurt en hoe erg het ook is, Shanna vindt altijd wel een reden om te blijven lachen."

Grootste verschillen

Shanna: "Eigenlijk zijn we in veel dingen anders, maar ik denk dat het daarom ook zo goed werkt tussen ons. We vullen elkaar goed aan, ook op werkgebied. Ik denk alleen dat ik op dat vlak soms iets harder en zakelijker ben." Linda: "Dat kan ik ook wel zijn, maar het kost me soms wat meer moeite. Shanna kan vaak sneller

we helemaal in een deuk." Shanna: "Het is zo belangrijk dat je met elkaar kunt lachen. Het leven is te kort om in misère door te brengen. We vrolijken elkaar altijd weer op!"

MET JE VRIENDIN IN VRIENDIN?
 Willen jullie meedoen?
 Mail dan naar
 post@vriendin.nl