

'In zo'n korte
tijd een heel
nieuw leven,
**wie bedenkt
dat nou?'**

In twee maanden tijd veranderde Charlotte (32) van baan, van man en van huis. Het lijkt een beetje veel, maar ze heeft er geen spijt van dat ze haar leven compleet heeft omgegooid. "Alles klopte ineens. Ik ben er nu wel achter dat je gevoel volgen altijd loont."

Charlotte: “Ik weet nog goed dat ik vier jaar geleden in mijn nieuwe huis om me heen keek. Samen met mijn nieuwe liefde had ik die dag mijn laatste spullen naar zijn huis verhuisd en het voelde goed. Spannend, gek, maar ook goed. In een moment van bezinning dacht ik wel even: wat is er in vredesnaam allemaal gebeurd? Het was bizar hoe snel mijn leven zo compleet was veranderd.

Twee maanden daarvoor was ik nog getrouwd met iemand anders en had ik ook nog een andere baan.

Als je me toen had verteld dat alles in een razendsnel tempo zou veranderen, had ik je voor gek verklaard. Een heel nieuw leven in zo'n korte tijd. Wie bedenkt dat nou? Maart 2016 vertrok ik samen met mijn vader naar Jamaica voor een korte vakantie van acht dagen.

Ik was toen twee jaar getrouwd. Mijn toenmalige man en ik leerden elkaar kennen tijdens het uitgaan, ik was twintig, hij 27. Hij woonde al op zichzelf en ik trok redelijk snel bij hem in. We hadden het goed samen en gingen veel op reis.

Tijdens onze treinreis van Moskou naar Peking vroeg hij me ten huwelijk. Ik was totaal overdonderd. Hoewel we al ruim vijf jaar samen waren, had ik het aanbod niet zien aankomen. Eigenlijk wist ik niet zo goed wat ik moest zeggen. Achteraf was dat al een teken dat het niet helemaal goed zat, toen zag ik dat nog niet. Natuurlijk zei ik ja. Wat moest ik anders zeggen? We waren toch gelukkig met elkaar?”

Koudwatervrees

“Verloofd kwamen we terug in Nederland. Onze familie en vrienden waren dolenthousiast. Iedereen vond ons een leuk stel en we begonnen al snel met het plannen van onze bruiloft. Tegen mijn familie en vrienden sprak ik vlak voor onze trouwdag nog mijn twijfels over mijn aanstaande

huwelijk uit. Zo zei ik dat ik eigenlijk niet zeker wist of ik me überhaupt wel wilde vastleggen aan iemand. Maar iedereen om me heen deed het af als ‘onschuldige koudwatervrees’. Het lag vast aan mij, dacht ik daarom. Ik vond het gewoon een beetje eng omdat het opeens zo snel ging allemaal. Het kleine stemmetje in mijn hoofd dat me steeds vroeg of ik er wel goed aan deed om te trouwen, negeerde ik. Ik hield van mijn verloofde, dus dat moest genoeg zijn, toch?”

Is dit het nou?

“Twee jaar later leken we voor mijn gevoel minstens twintig jaar getrouwd. We reisden nog steeds graag samen, maar eigenlijk was ik alleen tijdens die vakanties echt gelukkig met hem. Thuis leefden we compleet langs elkaar heen. Mijn man had een eigen bootje en ging vaak varen. Ik had er helemaal niks mee, deed steeds meer mijn eigen ding. Ik was niet echt ongelukkig, maar dacht regelmatig wel: is dit het nou? En toen zag ik dus een mooie aanbieding voor een vakantie naar Jamaica. Omdat ik net met mijn man drie weken in Amerika was geweest, vroeg ik mijn vader

van ‘Mooi hè?’, maar ondertussen maakte mijn hart een sprongetje. En ik voelde... vlinders! Best verwarrend, want ik was helemaal niet op zoek naar iemand anders. Hoewel onze relatie niet echt denderend was, hield ik wel van mijn man. Bovendien: we waren al acht jaar samen, dus dat was ook niet niks.

Tijdens die eerste ontmoeting met Barry gebeurde er verder niks. Na de excursie gingen we allebei weer naar ons eigen hotel. Maar hij bleef in mijn hoofd zitten, ik hoopte dat ik hem nog een keer zou zien. En dat gebeurde ook. Tijdens een excursie naar een rumproeverij op de een na laatste dag van onze vakantie zag ik hem weer. Wat was ik blij! Iets in hem trok me enorm aan.

‘In een moment van bezinning dacht ik wel even: wat is er in vredesnaam allemaal gebeurd?’

mee. Hij hield van reggae en een trip naar Jamaica leek hem wel leuk.

Het was er heerlijk. Twee weken daarvoor was ik net begonnen met een nieuwe baan. Ik was tien jaar lang secretaresse geweest en kreeg de kans om bij hetzelfde bedrijf als data-analist aan de slag te gaan. Een totaal andere functie, maar erg leuk. Na een intensieve inwerkperiode was het fijn om op Jamaica even op adem te komen en alles te laten bezinken.”

Vlinders

“Mijn vader en ik wilden er zo veel mogelijk uithalen. Daarom boekten we verschillende excursies. Tijdens de tweede excursie, een bezoek aan een grote waterval, leerde ik Barry kennen. Hij was daar met zijn moeder. Met zijn mooie, zongebruinde lichaam, kale hoofd en tatoeages was hij een knappe verschijning. Voor de waterval maakten we een praatje, heel oppervlakkig, iets

Enthousiast zei ik hem gedag. Van de zenuwen wist ik verder niet veel uit te brengen, maar dat veranderde toen ik wat rummetjes op had. Ik vertelde hem dat ik ervan baalde dat ik alweer bijna naar huis ging. Hij bleef nog een week. Vervolgens vroeg hij of ik de volgende dag samen met mijn vader en zijn moeder wilde afspreken op het strand. Zijn hotel was daar vlakbij, dus dan kon hij alvast wat strandbedjes reserveren. Waarom ook niet, dacht ik. Mijn leven in Nederland leek even heel erg ver weg. Ik was nu op Jamaica en daar wilde ik van genieten ook. We wisselden nummers uit zodat we elkaar

konden appen als mijn vader en ik er waren. Ondertussen appte ik ook af en toe met mijn man over hoe het ging, maar over Barry vertelde ik niks. Ik wilde hem niet ongerust maken. Mijn afspraakje zag ik als iets vriendschappelijks, al merkte ik dat ik Barry wel erg leuk vond. Ik had echt niet de intentie om vreemd te gaan en was ervan overtuigd dat het alleen bij een beetje flirten zou blijven. Maar dat was dus niet zo.

Toen we samen gingen zwemmen in de zee, hoopte ik dat het voor altijd zou duren. Opeens zoende Barry mij. Het voelde goed en even zoende ik hem terug, maar vervolgens deinsde ik achteruit. 'Dit kan niet', zei ik. 'Ik ben getrouwd.' Barry keek verbaasd, maar herpakte zich snel. 'Oké', zei hij direct, 'dan stoppen we.' Het was natuurlijk het beste om dat te doen. Als getrouwde vrouw kon ik het niet maken. Maar toch... Ergens was ik al een streep overgegaan. Het feit dat het überhaupt al zo ver was gekomen, zei voor mij meer dan genoeg over mijn toenmalige huwelijk. En dus nam ik razendsnel een besluit. 'We hoeven niet te stoppen', zei ik tegen Barry. 'Het maakt nu toch niet meer uit.' Verrast zoende hij mij opnieuw en het voelde zo goed. Je kon de vonk tussen ons bijna horen knetteren.

Die hele dag waren we zowat aan elkaar geplakt. Met alle lekkere drankjes tussendoor hadden we aardig wat op. Tussen het zoenen door deden we een voorstelronde. Barry was single en woonde in de kop van Noord-Holland. Ik woonde ongeveer een uur rijden van hem vandaan. Eigenlijk dacht ik er verder niet zo bij na. Ik leefde helemaal in het moment en uiteindelijk belandden we die middag in zijn hotelkamer."

Wat heb ik gedaan?

"De volgende ochtend dacht ik meteen: wat is er gebeurd? Wat heb ik gedaan? Het was duidelijk

dat mijn huwelijk voorbij was. Door Barry had ik ingezien dat mijn man en ik niet meer bij elkaar pasten. We waren echt wel gelukkig geweest samen, maar we waren ook uit elkaar gegroeid. De hele terugreis dacht ik erover na. Ik wilde het mijn man zo snel mogelijk vertellen. Natuurlijk was dat niet leuk om te doen, maar ik wilde eerlijk tegen hem zijn.

Toen ik hem na een lange vliegreis én nog eens een dag wachten omdat hij moest werken, eindelijk zag, flapte ik het er meteen uit. 'Ik ben vreemdgegaan', zei ik toen hij thuiskwam. Verbaasd keek hij mij aan. Ik zag alle emoties in zijn gezicht voorbijkomen. Verbazing,

'Twee maanden erna scheidde ik van mijn man. Het was goed zo'

ongeloof, woede en verdriet. Hij wilde alles weten. Wanneer? Met wie? Waar? Waarom?

Ik probeerde hem zo goed mogelijk te antwoorden, maar echt makkelijk was het niet. Ik kon duidelijk zien hoe kapot hij ervan was terwijl ik hem helemaal geen pijn wilde doen. Vooral ook omdat ik zei dat ik wilde scheiden en hij dat al helemaal niet had zien aankomen. Ik voelde me zo schuldig, maar tegelijkertijd opgelucht. Alsof alles op zijn plek viel. Ik had geen idee of het met Barry iets zou worden, maar met mijn man kon ik ook niet meer verder."

De ware

"Die avond vertrok hij. De volgende dag kwam hij terug en was hij heel zakelijk. Hij had al uitgezocht hoe we het beste konden scheiden. Hoe verdrietig het ook was, ik vond het prima om het in korte tijd te regelen. Zonder nog veel te zeggen tegen hem, sliep ik af en toe bij een vriendin en soms in de logeerkamer in ons huis. In de tussentijd had ik veel contact met Barry. Toen hij na een week weer thuiskwam, haalde ik hem op van Schiphol. Het was zo fijn om hem weer te zien. Eigenlijk kenden we elkaar maar net, maar zo voelde het niet. Ik bleef direct bij hem slapen en na twee weken verhuisde ik bijna al mijn spullen naar zijn huis. Het gekke was dat dat helemaal niet raar voelde. Integendeel: het voelde juist heel goed. Alsof het zo moest zijn.

Niet iedereen in mijn omgeving begreep het. Mijn ouders wilden vooral dat ik gelukkig was, maar sommige vrienden en familieleden vroegen of ik niet beter eerst even op mezelf kon gaan wonen. Ik peinsde er niet over. Mijn prille relatie met Barry voelde zo goed, ik wist zeker dat hij de ware was."

Je gevoel volgen

"Een nieuwe baan, een nieuwe man, een ander huis... het waren veel grote veranderingen in korte tijd. En dat terwijl ik normaal helemaal niet zo impulsief ben. Het was echt niet altijd even makkelijk. Zo had ik mijn ex natuurlijk liever geen pijn gedaan. Maar alles klopte ineens en daar kreeg ik zo veel energie van. Twee maanden daarna scheidde ik van mijn man. Sindsdien heb ik hem niet meer gesproken. Voor mij was het goed zo. Natuurlijk hebben we samen mooie tijden beleefd, maar we waren gewoon niet voorbestemd om ons leven lang bij elkaar te blijven. Inmiddels ben ik vier jaar samen met Barry. We zijn nog steeds gelukkig met elkaar en hebben samen een zoon en een dochter. Je gevoel volgen loont altijd, daar ben ik nu wel achter. Ik geloof echt dat sommige dingen gebeuren om een bepaalde reden. Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik mijn leven helemaal heb omgegooid. Sterker nog: die grote levensverandering is het beste wat mij ooit is overkomen!" ♥

DELEN

Heb jij ook je leven helemaal omgegooid en wil je je verhaal delen? Mail het naar post@vriendin.nl